



**T**oen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Pete Best eind mei 1962 in Liverpool terugkeerden van zes weken Hamburg, moesten ze meteen naar de dokter. Hamburg was het centrum van de Duitse seksindustrie, en voor de vele Engelse rock 'n' roll-bands die daar in het uitgaanskwartier emplooi vonden, was deze havenstad een smorgasbord van gratis seks – populair als deze vrolijke en lichtelijk exotische jongens waren bij zowat de complete vrouwelijke beroepsbevolking van de Reeperbahn en omstreken. Tegen de prijs, dat wel, van steeds weer een besmetting met gonorrhoe.

Deze keer, kort voordat in oktober 1962 hun debuutsingle *Love Me Do* zou uitkomen, vormde die soa voor The Beatles een delicaat probleem dan bij eerdere gelegenheden. Hun nieuwe manager Brian Epstein beseftte dat ze op dit punt in hun loopbaan gebaat waren bij een imago van keurige jongens, type ideale schoonzoon. Uiterste discretie was dus geboden. Gelukkig deed Epsteins advocaat veel huwelijkszaken, zodat die permanent een team paraat had staan van venerologen met een slot op de mond.

#### Trommelen

Kort voordat die eerste single uitkwam, werd drummer Pete Best uit The Beatles gezet en ingewisseld voor Liverpool's beste rock 'n' roll-drummer van dat moment. Hiermee kreeg de band zijn klassieke samenstelling van 'John, Paul, George

en Ringo', die niet meer zou veranderen totdat The Beatles in 1970 ruziënd uiteenvielen.

Van de vier Beatles heeft, als we vijftig jaar later terugkijken, Ringo Starr het grootste 'medisch dossier'. Al voor zijn zevende verjaardag begon een lange reeks gezondheidsproblemen. Een blindedarmonsteking werd zelfs buikvliesontsteking, en na dagen in coma te hebben gelegen, volgde een heel langzaam herstel. Op zijn twaalfde kreeg hij tuberculose, waarna een lang verblijf in een kindersanatorium even buiten Liverpool volgde. De medische staf hier had als beleid het aanmoedigen van als therapeutisch vermomde activiteiten die in werkelijkheid recreatief waren bedoeld. Zoals meedoen met de 'hospital band' – en Ringo koos ervoor om te gaan trommelen.

Later zou Ringo nog een keer kort ziek worden, door een aanval van laryngitis en keelontsteking, net voordat The Beatles vertrokken voor een tournee waarin ze, in de zomer van 1964, voor de enige keer ook Nederland aandedden. Dus moesten de concertgangers in de groenteveninghal in Blokker en de duizenden die The Beatles toejuichten bij hun rondvaart door Amsterdam, genoegen nemen met invaldrummer Jimmy Nicol.

In april 1979 belandde Ringo Starr acuut in een ziekenhuis in Monte Carlo, vanwege ingewandscaplicaties na jarenlang drugs- en alcoholgebruik, en werd een deel van zijn darm



# HET MEDISCH DOSSIER VAN **THE BEATLES**

**Ze zijn al decennialang uit elkaar, er leven er nog maar twee, en toch spreken ze nog altijd tot de verbeelding; John, Paul, George en Ringo, ofwel The Beatles. Voormalig *Arts en Auto*-hoofdredacteur Flip Vuijsje verdiepte zich vijftig jaar na verschijning van hun debuutsingle in hun medische geschiedenis.**

verwijderd. Tegenwoordig leeft Ringo helemaal gezond. Hij brengt nog regelmatig nieuwe albums uit en gaat op tournee met zijn 'All-Starr Band' van bevriende collega's.

## Tandarts

Paul McCartney is tot op de dag van vandaag kerngezond, en nog altijd actief met grote tournees en stadionvullende optredens. Indirect kreeg hij wel te maken met ziekte en dood. In 1998 overleed, pas 56 jaar oud, Linda McCartney, geboren Eastman, de Amerikaanse met wie Paul in 1969 trouwde en met wie hij drie kinderen kreeg. Doodsoorzaak was borstkanker – dezelfde kwaal die eerder Pauls moeder Mary had geveld, toen hij zelf net veertien jaar oud was. Mary

McCartney, een toegewijd verpleegkundige en vroedvrouw, had voor haar oudste zoon een toekomst als arts in gedachten.

Ook in John Lennon is mogelijk een medisch professional verloren gegaan. Over zijn mentoren op school zei hij eens: "Most of the time they were trying to beat me into being a fuckin' dentist or teacher." Ook dit zou anders lopen, maar wél was het een tandarts die zijn leven een beslissende wending gaf. In juli 1965 bezochten John en George een dinner party van de Londense celebrity dentist John Riley, die stiekem LSD in hun koffie deed. Lysergic acid diethylamide was toen nog niet verboden, en werd gebruikt als experimenteel geneesmiddel voor alcoholisten en als waarheidsserum >



## The Beatles will see you now

In de vroege 'Beatlemania'-jaren werden de leden van de band voortdurend geconfronteerd met de mythe dat zij over genezende krachten beschikten. Zieken en invaliden werden overal op hen afgestuurd, om op magische wijze door een Beatle te worden aangeraakt. Tijdens hun eerste Britse tournees in 1963 werd steevast de eerste rij in de

zaal ingenomen door gehandicapte en misvormde kinderen.

Een kind dat probeerde mee te klappen maar zich in zijn eigen gezicht sloeg of kinderen die zichzelf onderkwijlden, waren vaak het enige wat The Beatles van hun publiek zagen. Ouders brachten hun kinderen na afloop zelfs naar de kleedkamers, en lieten ze daar alleen

achter bij de band. The Beatles kregen hier zo genoeg van dat John Lennon zich op het podium bij wijze van parodie quasi-spastisch ging bewegen. Uiteindelijk besloot manager Brian Epstein dat het afgelopen moest zijn. Vanaf toen werd altijd nee geantwoord, op verzoeken van ouders maar ook van hele ziekenhuisafdelingen.