

# NIEUW-ZEELAND 'OP Z'N TOLKIENS'

Dankzij de verfilmingen van *Lord of the Rings* en *The Hobbit* heeft Nieuw-Zeeland een compleet nieuwe identiteit gekregen. Het is even vliegen, maar Midden-Aarde bestaat echt! Welkom in het spannende woonoord van hobbits, dwergen, orks en elven.



**In de sporen van de hobbits**

VvAA QualityTime heeft een 'In de sporen van de hobbits'-arrangement samengesteld. In 18 dagen reist u per huurauto langs locaties op het Noorder- en Zuidereiland die als decor dienden voor *The Hobbit* en *Lord of the Rings*. Op het programma staan o.a. een tour door het idyllische Hobbiton en het duistere Mordor (Tongariro National Park). U bekijkt boerderijen uit Middle-Earth en hoort alle ins en outs over de film. Inbegrepen zijn o.a. 17 overnachtingen, autohuur en diverse excursies. Prijs vanaf € 2099,- o.b.v. hotels; € 2249,- o.b.v. bijzondere B&B's. QualityTime biedt ook andere arrangementen in Nieuw-Zeeland aan: [vvaa.nl/qualitytime](http://vvaa.nl/qualitytime).



De Lonely Planet en Rough Guide New Zealand zijn uitstekende basisgidsen, maar vergeet niet een exemplaar aan te schaffen van het *Lord of the Rings Location Guidebook*. De gids is geschreven door kenner Ian Brodie, die ook actief is bij Matamata/Hobbiton. Meer over deze interessante figuur op [ianbrodie.net](http://ianbrodie.net).

**G**illende geisers, murmelende modderpoelen, groene gifmeren en zinderende zwaveldampen... Met de handen voor mijn neus en tranende ogen baan ik mij een weg door Te Whakarewarewa, een zogeheten 'thermisch park' in de omgeving van Rotorua. Het uitspreken van Nieuw-Zeelandse plaatsnamen mag dan een uitdaging zijn, het bezoeken ervan is dat soms ook. Vooral als je eigenwijs bent, je niet helemaal aan de regels houdt, en nét iets te gretig de zwaveldampen inwandelt. Even krijg ik het beeld voor ogen van die arme Gollum, die eindelijk zijn felbegeerde Precious heeft weten te bemachtigen en ogenblikkelijk daarna in de helse magmastromen van de Doemberg stort. Maar zo dramatisch is het in Te Whakarewarewa natuurlijk niet. Wie hier te midden van de spectaculaire vulkanische activiteit gewoon op de paden blijft, heeft in principe niets te vrezen.

Ten noorden van Rotorua ligt Matamata. Decennialang was dat een simpele boerengemeenschap, bekend om zijn paardenfokkerijen en geliefd als uitgangspunt voor wandelaars die de Kaimai Ranges wilden verkennen. Totdat Peter Jackson besloot dat dit de locatie moest zijn voor de Hobbitstee. Sindsdien noemt Matamata zich Hobbiton en ontvangt het jaarlijks tienduizenden Tolkienfans. Ze komen niet voor niets; in het groene, grazige heuvellandschap is een heel stelsel van hobbitholen aangelegd.

Na de verfilming van *Lord of the Rings* werden veel filmlocaties weer afgebroken. Dat had met copyright te maken. Doodzonde, vond iedereen, maar toen Jackson en de zijnen terugkwamen voor de verfilming van *The Hobbit* werd het vredige hobbitdorp uitgebreid herbouwd. Vandaag de dag zijn er 44 hobbitholen te bewonderen, compleet met omheinde voortuintjes.

"Sorry, maar u mag niet naar binnen", zegt een gids quasi-streng, als een van de bezoekers de klink van een mosgroene deur vastpakt. "Maar daar mist u niet veel aan hoor, er is niets te zien, want de interieurscènes zijn allemaal in de studio gefilmd." Verderop in Hobbiton zien we de Green Dragon Pub, de molen, de brug en de Party Tree, die ook allemaal in de films figureren.

**Midden-Aarde**

Sinds de succesrijke verfilmingen van de Tolkienboeken is een reis door Nieuw-Zeeland niet meer hetzelfde. Natuurlijk was het natuurschoon van het land altijd al adembenemend, maar dankzij Peter Jackson heeft alles onmiskenbaar een extra

dimensie gekregen. Dat wordt meer dan duidelijk wanneer ik Tongariro National Park bezoek. Het hart van dit oogverblindend mooie natuurgebied wordt gevormd door een drietal actieve vulkanen: Tongariro, Ngauruhoe en Ruapehu. Hier kom je niet alleen doorgewinterde natuurliefhebbers tegen, maar vooral ook bevlogen Ring-ons: Tolkien-enthousiastelingen voor wie Nieuw-Zeeland eigenlijk maar een fictief land is, waarachter de werkelijkheid van Midden-Aarde schuilgaat.

Wendy, uit het Engelse Somerset, is zo iemand. "Wow, daar ligt Mordor, ik herken het van de film!" roept ze verrukt, terwijl ze naar de Ruapehu wijst. Natuurlijk gaat ze morgen de befaamde Tongariro Alpine Crossing doen: een bergwandeling van acht uur, die ook vóór de verfilmingen al tot de mooiste ter wereld werd gerekend. Ze grinnikt: "Het schijnt redelijk pittig te zijn, maar dit is een once in a lifetime opportunity, hè."

Helemaal aan het winderige zuidpuntje van Nieuw-Zeelands Noordereiland ligt hoofdstad Wellington. Hier heeft Jackson zelf een huis en in de directe omgeving zijn diverse scènes gefilmd, onder meer van De Gouw (The Shire) en Rivendell, de lieflijke vallei waar de elfen wonen.

**Veldslag**

De boottocht van het Noorder- naar het Zuider-eiland heeft de reputatie nogal onstuimig te kunnen zijn, maar vandaag valt het mee. Niet gehinderd door zeeziekte wandel ik het charmante kunstenaarsstadje Nelson binnen, waar de plaatselijke goudsmit Jens Hansen de befaamde ring heeft gemaakt die voor de film werd gebruikt.

Van Nelson gaat de reis onverbiddelijk door, via de Fox Glacier – de beroemdste gletsjer van het land – naar Queenstown. Deze stad geldt als de 'adventure capital' van Nieuw-Zeeland, maar je kunt er ook uitstekende fergburgers eten, naar verluidt de favoriete hamburger van Orlando Bloom. Grappig, in zijn rol als de elf Legolas maakte hij zo'n ascetische indruk.

Niet ver buiten Queenstown liggen Wanaka, ook een Rivendell-locatie, en de Remarkables, een gebergte met een buitengewoon toepasselijke naam. Jackson filmde er de scènes in het Deemrildal (Dimrill Dale).

De mooiste blik op de ongenaakbare Remarkables krijg ik tijdens een helikoptertrip. Tussen de bergen hangen mysterieuze nevelflarden, waarachter – dat lijkt geen twijfel – duistere zaken schuilgaan. Ooit vond hier een vreselijke veldslag tussen dwergen en orks plaats. Het landschap lijkt er nog altijd niet van bekomen. <

