

Het *ultieme* skigebied...

De ene wintersporter houdt van kleinschalige dorpsgebieden, de ander is er alleen maar op gebrand zo veel mogelijk pistekilometers te maken. Gezinnen met kleine kinderen stellen weer heel andere eisen dan families met pubers, en levensgenieters verblijven doorgaans niet in hetzelfde gebied als budgetskiërs. Kortom, geen skiër is hetzelfde. Reisjournalist en fervent skiër Joris van Drooge selecteerde voor *Arts en Auto* de beste opties per categorie.



voor rustzoekers

Een autovrij skidorp, stiller wordt het niet. Het **Zwitserse Mürren** ligt hoog tegen een rotswand en is alleen bereikbaar per cabinelift en tandradbaantje. Tussen de antieke houten boerderijen, versierd met koebellen, geweien en beschilderde luiken, waan je je in een besneeuwde Milka-reclame. Het uitzicht vanaf het dorp is ook niet mis: een machtig panorama over de beroemdste bergen van Zwitserland, waaronder het Jungfrau-massief, de beruchte Eiger Nordwand en bijbehorende gletsjers. En dan is er ook nog directe toegang tot het uitdagende en zeer sneeuwzekere skigebied Schilthorn (pistes tot 2970 meter) én kunt u een dagtrip maken met 's werelds beroemdste bergtrein: de Jungfraubahn.

Andere aanraders: *Chamois* (Aosta-dal/Italië), *Baad* (Kleinwalsertal/Oostenrijk), *Gålå* (Noorwegen) en *Belalp* (Zwitserland).

vol landschapsschoon

Het spectaculairste deel van de Alpen zijn de Dolomieten, waar de bijzonder grillige, puntige rotspartijen doen vermoeden dat deze bergen pas vorig jaar zijn geschapen. De concurrentie is groot, maar een van de mooist gelegen skioorden in de Dolomieten is **Corvara in Zuid-Tirol**.

Een knus Alpendorp omringd door rotspartijen als gotische spookkastelen. Huur daar een hotelkamer of chalet met uitzicht en het gevaar bestaat dat u de hele week niet buiten komt. Alta Badia heeft ook nog directe aansluiting op de Sella Ronda: een skitocht die geheel rond het Sella-massief voert en die iedere wintersporter ooit moet hebben gedaan. Zuid-Tirol (Duitstalig Italië) is sowieso een aanrader, door die onnavolgbare combinatie van Tiroler no-nonsense en Italiaans Dolce Vita.

Andere aanraders: *Kleine Scheidegg* (Zwitserland), *Chamonix* (Frankrijk), *Val Gardena* (Italië) en *Zermatt-Cervinia* (Zwitserland/Italië).

voor kilometervreter

Skigebieden worden steeds groter. Vooral door nieuwe skiliftverbindingen die twee gebieden laten samensmelten tot één supergebied. Op die manier zijn veel skidorpen de afgelopen jaren flink wat pistekilometers rijker geworden. Het mooiste supergebied is nog altijd het **Franse Trois Vallées**. Geen enkel skidomein is zo vloeiend en goed verbonden als deze 600 km piste. Vrijwel nergens hoeft u te lopen of uw ski's uit te trekken.

Door de dorpen in het gebied kronkelen meer skipistes dan wegen. Wie vroeg opstaat, skiet met gemak 150 km op één dag zónder dezelfde piste twee keer te zien. Door de hoge ligging is het sneeuwzeker, maar ga wel in het laagseizoen: in de drukste weken staan er vaak lange rijen bij belangrijke verbindingsliften.

Andere aanraders: *Portes du Soleil* (Zwitserland/Frankrijk), *Espace Killy* (Frankrijk), *Ischgl/Samnaun* (Oostenrijk/Zwitserland) en *Quatre Vallées* (Zwitserland).

voor de kleintjes

Skiën met kids? Dan kiest men zelden voor een megagebied, want het kroost moet tussen de middag opgepikt kunnen worden voor de lunch. Maar ook weer



Pagina links: fanatieke skiërs kunnen in het Franse Trois Vallées flink wat kilometers maken. Inzetje: rust gegarandeerd in het autovrije Zwitserse Mürren. Deze pagina: spectaculaire landschappen en Italiaans Dolce Vita in het Zuid-Tirolse Dolomietendorp Corvara. Onder: het Oostenrijkse Serfaus is helemaal ingesteld op families met jonge kinderen

niet te klein, want u wilt zelf ook nog wat te skiën hebben. Het **Oostenrijkse Serfaus** heeft het aanbieden van kindercursussen tot kunst verheven. Naast het dalstation zit een kolossale crèche; een compleet deel van de berg is alleen voor de kinderskischool en er zijn zelfs skiliften met zelfsluitende beugels en verlaagde instap. Ook fijn: er werken veel landgenoten als skileraar, terwijl hun Oostenrijkse collega's verplicht op Nederlandse cursus gaan. En voor uzelf? In het geheel aaneengesloten skigebied (212 km piste) vervelen zelfs cracks zich niet. **Andere aanraders:** *Brand* (Oostenrijk), *Les Gets* (Frankrijk) en *Trysil* (Noorwegen).

voor levensgenieters

St. Tropez in de sneeuw, dat is het **Franse Megève**. Dit skioord nabij de Mont Blanc is geliefd onder filmsterren, royals, oliesjeiks en de Franse elite. Bij



Zelfs op de hoogste top kunnen beginners in het Noorse Hemsedal kiezen uit minimaal één blauwe of groene afdaling

> een pisterestaurant als *Idéal 1850* moet u niet achteloos een flesje wijn bestellen, want daar staan ook wijnen van 500 euro per fles op de kaart. Ook handig: ze hebben er valet parking voor uw ski's. Iets buiten het dorp zit het drie Michelinsterren tellende restaurant *Flocons de Sel*. Zowel geschikt voor de lunch als diner, waarna u in het charmante centrum kunt genieten van een digestief in casino of jazzclub. Dat alles wil niet zeggen dat wintersport hier op de tweede plaats komt. Boven Megève strekt zich een schitterend skigebied uit, goed voor zo'n 300 km aan zeer gevarieerde afdalingen.
Andere aanraders: *Courchevel (Frankrijk)*, *Lech (Oostenrijk)*, *Cortina d'Ampezzo (Italië)* en *Gstaad (Zwitserland)*.

voor gezinnen met pubers

'Als de kinderen het naar hun zin hebben, dan hebben wij dat ook', hoor je vaak. Voor een vakantie met oudere kinderen geldt dat dubbel. Een goede kans om ze te vermaken biedt een skioord dat beschikt over ten minste een groot funpark, een levendig centrum, een zwemparadijs en après-skimogelijkheden. Voor die combinatie kom je al snel in Oostenrijk terecht. In **Sankt Anton** bij-

voorbeeld, gelegen in een van de meest uitdagende skigebieden van de Alpen. De après-ski in dit Tiroler bergdorp is voor Oostenrijkse begrippen zeer beschaafd en er is een geweldig zwemparadijs met binnen- en buitenzwembaden, sauna's en jacuzzi's. Sankt Anton heeft ook een groot funpark vol halfpipes en schansen waar speciale freestyle-cursussen worden aangeboden. Kortom, vermaken ze zich hier niet, dan nergens.

Andere aanraders: *Laax (Zwitserland)*, *Sölden (Oostenrijk)* en *Tignes (Frankrijk)*.

voor budgetskiërs

Wintersport blijft een dure grap. Gelukkig zijn er ook budgetopties. In Oost-Europa zijn skipassen en hotels goedkoop (en de skigebieden klein), maar dan moet u ook verder reizen. Nee, dan het **Franse La Bresse**. Dit skioord in de Vogezen ligt op zo'n 7 uur rijden vanaf Utrecht, zodat u al flink bespaart op vervoerskosten. Het bijbehorende skigebied is natuurlijk niet van Alpenformaat, maar La Bresse biedt toch nog zo'n 40 km piste verdeeld over 32 afdalingen. Bovendien zijn de accommodaties en skipassen hier scherp geprijsd: een appartement huurt u al vanaf

300 euro per week en een 2-daagse skipas kost € 41,50 voor volwassenen.

Andere aanraders: *Grand Valira (Andorra)*, *Les Sybelles (Frankrijk)*, *Špindleruv Mlýn (Tsjechië)* en *Bansko (Bulgarije)*.

voor beginners

Beginners hebben baat bij een relaxte lesomgeving. Niet midden in het rot-sige hooggebergte waar de wind raast en de afgronden loeren. Liever in een beschut dal, dat biedt al psychologisch voordeel. Anderzijds moeten er ook mogelijkheden zijn voor later in de week, wanneer blauwe en wellicht rode pistes in zicht komen. Maar u moet wél helemaal over groene en blauwe pistes terug naar het dal kunnen skiën (en dan niet veroordeeld worden tot een zwarte buckelpiste). Al die kwaliteiten biedt het **Noorse Hemsedal**. Daar krijgt u les naast het dalstation op brede, rustige oefenweiden. Vanaf elke lift in het gebied kunt u minimaal één blauwe of groene piste kiezen, zelfs op de hoogste top. Zo kunnen ook beginners het maximale uit hun skipas halen.

Andere aanraders: *Hochgurgl (Oostenrijk)*, *Les Deux Alpes (Frankrijk)* en *Alpe d'Huez (Frankrijk)*.