

# Vriendelijk en gevarieerd Maleisië



**Voor ieder wat wils in Maleisië. Van shoppen in wereldstad Kuala Lumpur, wandelen in het regenwoud en zwemmen tussen de haaien tot genieten op tropische stranden en in de 'koele' Cameron Highlands waar je je in Engeland waant.**

**T**oen wij deze zomer met onze dochter van 16 een rondreis door Maleisië maakten, besloten we – om bij te komen van de vliegreis en te wennen aan de hitte – de eerste dagen in hoofdstad Kuala Lumpur te verblijven. Deze kosmopolitische stad, door locals kortweg aangeduid als 'KL', is een mix van west en oost; veel auto's en brommers en een levendig straatleven met talloze eettentjes en marktkraampjes. Omdat het uitverkoop was, konden mijn vrouw en dochter hun hart ophalen in de talloze moderne winkelcentra. Favoriet was het winkelcentrum onder in de 88 verdiepingen tellende Petronas Twin Towers. Ook de keus aan restaurants in KL vonden we overweldigend. (Eten is hoe dan ook, zo constateerden we na afloop van onze reis, een genot in héél Maleisië.)

Onze reis ging eerst zuidwaarts, naar Melaka, ooit een bloeiende havenplaats met een geschiedenis waarin ook Nederland, in de VOC-tijd, een rol speelde. Nog steeds herinneren diverse

gebouwen in de stad daaraan, zoals Christ Church aan Dutch Square en het Stadhuis, nu een interessant historisch museum maar vroeger het stadhuis van Melaka. De haventoeegang tot Melaka is inmiddels dichtgeslibd, maar we konden nog wel een rondvaart maken over de Melaka-rivier. Vooral in de avonden is het er aangenaam wandelen over de langs de rivier gelegen singels. De in vrolijke kleuren geschilderde gebouwen, waarvan sommige in Nederlandse grachtenstijl, zijn dan idyllisch verlicht.

#### Luipaardkatten

Vooraf hadden we romantische verhalen gelezen over de Jungle Line, een spoorlijn vanuit Singapore dwars door de jungle naar de noordoostkust (er is ook een spoorlijn langs de westkust, van Singapore naar Bangkok in Thailand). Maar het was handiger om per bus van Melaka naar Taman Negara te reizen, een nationaal park in het regenwoud. Ons lowbudgethotel aldaar had de veelbelovende naam Holiday View Inn, maar de kamer bleek door een haperende airco een zweethok waarin grote groene hagedissen over het plafond wandelden; griezelig en fascinerend tegelijk.

De wandelingen in de jungle waren een belevenis, al lieten de meeste dieren zich niet zien. Maar we waren al heel tevreden met apen, luipaardkatten en enge spinnen van een centimeter of tien met dikke harige poten. Aan het avontuurlijke junglegevoel droegen ook de bloedzuigers bij, die zich – dwars door onze sokken heen – vastbeten in onze enkels.

Na dit heroïsche avontuur in de jungle was het goed bijkomen in de relatieve koelte van de Cameron Highlands, waar op grote schaal thee wordt verbouwd, een erfenis uit de Engelse koloniale tijd. Veel huizen in de stadjes zijn in Britse stijl gebouwd; het





Bij het snorkelen keken we onze ogen uit bij het zien van de veelkleurige vissen, al helemaal bij ontmoetingen met haaien

> hotel waar wij verbleven had ook in een Engelse badplaats kunnen staan. Verder wemelt het in de Cameron Highlands van de Chinese 'steamboat'-restaurants, waar je groente, vis en vlees in een pan met kokende bouillon in een gat in het midden van de tafel moet dopen. In deze regio wonen veel Chinezen en Indiërs, die zich niets bleken aan te trekken van de vastenvoorschriften van de ramadan waaraan het merendeel van de bevolking, autochtone Maleisiërs, zich houdt.

**Eilanden**

Omdat Maleisië niet alleen steden, jungle en theeplantages biedt maar ook fraaie stranden, leek het ons een goed idee om alle indrukken te verwerken op de 20 km uit de noord-oostkust gelegen Perhentian Islands. Deze eilanden bieden alles wat je je voorstelt bij een tropisch eiland, van kokosnoten tot zeeschildpadden. Bij het snorkelen keken we onze ogen uit bij het zien van de veelkleurige vissen, al helemaal bij ontmoetingen met haaien, waarvan ons was verzekerd dat ze ongevaarlijk waren.



**16 dagen  
vanaf  
€ 1967,- p.p.**

**Lezersreis**

**Autorondreis Maleisië**  
 SNP Naturreizen biedt de lezers van *Arts en Auto* de mogelijkheid om voor een aantrekkelijke prijs kennis te maken met de rijke Maleise cultuur, de belangrijkste steden, de regenwouden Belum en Taman Negara, de theeplantages van de Cameron Highlands en snorkeleiland Pulau Perhentian. U overnacht in uitstekende, stijlvolle hotels en kleine resorts, bijna allemaal met zwembad. Prijzen: 1 april-27 juni € 1967,- p.p.; 28 juni-11 augustus € 2167,- p.p.; 12 augustus-31 oktober € 1967,- p.p. Inbegrepen zijn vliegreis per Malaysia Airlines (o.b.v. economy laagste boekingsklasse), luchthavenbelastingen, hotelovernachtingen met ontbijt (o.b.v. 2-psk), huurauto, transfers en de reisboeken *Insight Guide Maleisië* en *Te gast in Maleisië*. Exclusief € 15,- dossierkosten, € 2,50 Calamiteitenfonds. [snp.nl/artsenauto](http://snp.nl/artsenauto)



FOTO: CORBIS



FOTO: CORBIS



FOTO: CORBIS



FOTO: CORBIS

Met islamitisch Maleisië maakten we pas echt kennis aan de oostkust. Bijzonder was de ramadan-voedselmarkt in Kuala Terengganu, waar in de uren voor zonsondergang talloze lekkernijen werden bereid. Duizenden moslims streken na het laatste gebed neer op het gras in het aangrenzende park om hun honger te stillen. Toeristen bleken een bezienswaardigheid; wij werden aangegaapt bij iedere hap die we namen, zonder dat het overigens een ongemakkelijk gevoel opleverde. Op onze rondreis werden we vaak aangesproken door vriendelijke, nieuwsgierige Maleisiërs. De meesten spreken goed Engels en dat leidde tot boeiende gesprekken over hun bijzondere land, waar zeer diverse groepen in vrede met elkaar samenleven, met respect voor elkaars geloofsopvattingen.

Na onze reis van het jaar daarvoor naar Thailand zijn we in Maleisië met z'n drieën alleen maar meer gecharmeerd geraakt van het Verre Oosten. De vraag is dan ook nu: met welk Aziatisch land zouden we onze dochter kunnen verleiden om komende zomer voor de aller-, allerlaatste keer mee te gaan met haar ouders? <

**Praktisch**

Er gaan dagelijks vluchten (o.a. KLM, Malaysia Airlines) naar Kuala Lumpur. Andere optie is bijvoorbeeld Emirates met overnachting in Dubai, om de vliegreis in tweeën te knippen. De goedkoopste manier om Maleisië te doorkruisen is met airconditioned (mini)bussen. De wegen zijn van uitstekende kwaliteit, zelf (links) rijden is daarom ook een mogelijkheid. West-Maleisië kent geen echte regentijd; beste reisperiode voor Oost-Maleisië is april t/m medio oktober. Reizen tijdens de ramadan (in 2014 in juli) kan problemen opleveren bij het vinden van hotelkamers in de afsluitende feestdagen, met name in Oost-Maleisië. Veel winkels en restaurants zijn dan dicht en op sommige plaatsen rijden er geen bussen. Vooral het eten is aanzienlijk goedkoper dan in Nederland: eenvoudige maaltijd vanaf € 4,-. Taxirit van een half uur € 3,50. Biertje vanaf € 1,50 (in Oost-Maleisië verkopen alleen Chinese winkels en restaurants alcoholica). [visitmalaysia.nl](http://visitmalaysia.nl)