

# Studentenstad Bologna



FOTO: CORBIS

**Maar liefst een op de vier inwoners van Bologna studeert: een studentenstad bij uitstek dus! De Italiaanse stad is bruisend jong én indrukwekkend oud. Door de niet al te grote historische binnenstad, de budgetprijzen en de heerlijke pasta's die je er kunt eten, is Bologna een echte aanrader voor een citytrip.**

**J**e weet dat een stad leeft als hij een bijnaam krijgt van zijn inwoners. Bologna, in het noorden van Italië, kreeg er zelfs meer dan één: *La Rossa* – De Rode, dankzij de warmrood gekleurde panden in de oude binnenstad, *La Grassa* – De Dikke, vanwege het heerlijke eten en *La Dotta* – De Geleerde – verwijzend naar het hart van de stad: de Università di Bologna. Het was de eerste universiteit van Europa (opgericht in 1088) en inmiddels de oudste nog actieve universiteit ter wereld.

Een kwart van de 380.000 huidige inwoners is student, geen wonder dat je hier struikelt over de gezellige cafés en betaalbare adresjes. Gek genoeg zijn vooral Ierse en Engelse pubs op dit moment populair onder Italiaanse studenten. De pubs in Via Zamboni, het hart van de bruisende studentenwijk, zitten vaak bomvol studenten die hier graag afspreken en er lange avonden doorbrengen: een mix van Italiaanse uitbundigheid en Ierse Guinness die wonderlijk goed samengaat.

Wil je liever iets echt Italiaans? Bij Osteria dell'Orsa in de Via Mentana staan lange, houten tafels en schuiven studenten en buurtbewoners gewoon bij elkaar aan. De meesten komen voor een wijntje (of twee) en blijven dan hangen voor de eenvoudige, maar super lekkere pasta's. Op slechts 20 minuten lopen van de Via Zamboni zit muziekbar Macondo aan de Via del Pratello. Met live muziek, jamsessies en concerten

een geliefd adres onder muzikliefhebbers. Echt uitgaan doet de hippe incrowd onder meer bij Soda Pops in Via San Vitale, een designer danceclub en vooral op woensdagavond the place to be voor studenten.

## Ballerina's

Ook wat shoppen betreft, kun je je hart ophalen in Bologna. Hoewel de stad niet te vergelijken is met Rome of Milaan, zijn de mogelijkheden om te winkelen legio. Natuurlijk vind je er internationale ketens als Bershka, H&M en Zara: ze zitten in de grootste winkelstraat Via Indipendenza, net als beautyshops Wjcon Make It en Kiko. Maar de leukste vondsten doe je in de zijstraatjes eromheen. Daar liggen eigenzin-

**Je struikelt er over de gezellige cafés en betaalbare adresjes**

nige boetieks zoals Cream Beauty Store aan de Via Clavature, waar 'Made in Bologna' beautyproducten zoals crèmes en haarproducten worden verkocht. En Lolita Milano, een winkeltje met ballerina's in alle kleuren en maten aan de Via Ugo Bassi. Voor unieke gadgets en cadeaus moet je naar Fabrica Features aan de Strada Maggiore. In een



FOTO: CORBIS

## Tips & tricks

- Goedkoop vliegen naar Bologna kan met Transavia.com vanaf Eindhoven (vanaf € 74,- p.p. retour).
- Het goedkoopst eet je in een osteria, iets duurder is de trattoria en het meest exclusief eet je in een ristorante.
- Download Stay.com, met kaarten die offline beschikbaar zijn; je kunt alles direct delen met vrienden en je eigen citygids maken.
- Bologna is ook leuk als startpunt voor een rondreis door de provincie Emilia Romagna.
- Het bloggersproject Blogville heeft leuke reistips: [blogville-emiliaromagna.com](http://blogville-emiliaromagna.com)



FOTO: DIETER TELEMANS/AH



## Erasmusprogramma

De smaak te pakken gekregen en wil je langer blijven in Bologna? Informeer dan eens bij jouw opleiding naar de mogelijkheden van een zogenaamde Erasmus-uitwisseling. Aan de universiteit van Bologna studeren veel buitenlandse (Erasmus)studenten. Er worden veel activiteiten voor ze georganiseerd zoals kennismakingsborrels, excursies en sportactiviteiten. [erasmusbeurs.nl](http://erasmusbeurs.nl); [esnbologna.org](http://esnbologna.org)

galerie-achtige ruimte verkopen ze hier leuke notitieboekjes, foto's en kaarten in vintage stijl, urban tassen en andere hebbedingen. Handig: de vele arcadebogen die in het historische centrum voor de meeste winkels liggen, zorgen in de zomer voor schaduw en beschermen in de winter tegen sneeuw en regen.

## Net een lopend buffet

Van shoppen krijg je honger en Bologna stelt daarin als echt Italiaanse stad natuurlijk niet teleur. Laat je diëtvoornemens thuis, want als je eenmaal de tortellini, lasagne en tagliatelle al ragù – waar Bologna bekend om staat – hebt geproefd, dan begrijp je de bijnaam La Grassa. Overigens is spaghetti Bolognese, de bekende Italiaanse pasta die je bijna overal ter wereld kunt bestellen, niet in Bologna te krijgen. Locals eten hun ragù (oftewel de vermaarde Bolognesesaus) namelijk met tagliatelle, niet met spaghetti.

Een wandeling door de stad heeft af en toe wel iets van slenteren langs een lopend buffet. Levensmiddelenwinkels, trattoria's, osteria's en restaurants vind je in elke steeg, dus een food stop is een must. Vanaf ongeveer half zeven 's avonds komt Bologna echt tot leven, wanneer de locals voor hun aperitivo gaan. Zo'n aperitivo is een leuke manier om goed en betaalbaar te eten. Het bestaat namelijk niet alleen uit een drankje, maar omvat ook heerlijk eten. Bars stullen hun lekkerste hapjes uit en sommige bieden zelfs hele buffetten met koude en warme gerechten. Café Zamboni aan de Via Zamboni en ZeroCinquantuno (051), vlak naast de grote kerk op Piazza Maggiore, zijn echte aanraders.

Zo rond acht, negen uur 's avonds gaan de Italianen écht eten. Wordt het een tagliatelle al ragù of een lasagne? Een pizza of tortellini in brodo (gevulde pasta in bouillon)? Maar waar je ook voor kiest, natuurlijk eindig je de avond met Italiaans ijs. Voor de beste gelato van de stad moet je bij Gelateria del Moline zijn, aan de Via delle Moline.