



Niet de speelplek in de Ikea-winkels, maar de scherenkust van Bohuslän, tussen Göteborg en de Noorse grens, is Zwedens échte kinderparadijs.

Kinderparadijs **Bohuslän**

FOTO: PLATTFORM/HH

Met de nachtboot naar een land waar je nog nooit geweest bent. Na een uurtje in de auto verder met een kanariegele ferry. Overall zie je boten,

kano's, vuurtorentjes en gekleurde houten huizen op de rotsen. Als bij jouw vakantie-huisje óók nog een roeibootje aan de steiger blijkt te liggen, dan kan de vakantie voor jou als 10-jarige niet meer stuk.

Niet de speelplekken in de Ikea-winkels, maar de scherenkust van Bohuslän, tussen Göteborg en de Noorse grens, is Zweden's échte kinderparadijs. Vissersdorpen waar de straten uit steigers bestaan en grote rotsvlaktes, ideaal voor verstoppertje en tikkertje. En overall zeewater om zo in te plonzen; soms met kwallen, vaak met hoge houten springtorens aan de rand van de rotsen.

Wegen lopen er naadloos over in ferryroutes, en er is bijna meer drijvend dan rijdend verkeer te zien. In de zomermaanden komen de Zweden uit het binnenland. Zij hebben hier hun tweede huisje of zeiljacht dat in de haven ligt te wachten. In Bohuslän wordt gezeild, gekajakt, gezwommen en gevestigd. Wie niet in of op het water te vinden is, maakt een wandeling over de rotsen aan zee of, op de iets meer landinwaarts gelegen eilanden, over groene wandelpaden langs de oevers. Tijdens lunch of avondeten ontmoeten water- en landgasten elkaar aan tafel: de streek is beroemd om zijn maritieme keuken.

Flanerende zeilers

De kust van Bohuslän telt ongeveer driehonderd eilanden. Daarnaast zijn er nog eens vijfduizend rotsen die als gestrande potvissen vaak maar nét boven de waterspiegel uitsteken. Gevreesd in de tijd dat de bevolking voor haar broodwinning afhankelijk was van de zee, geliefd nu



FOTO: SIMESRL/HH



FOTO: JOHNERIMAGES/HH



FOTO: CORBIS



FOTO: VISIT SWEDEN/HENRIK TRYGG

Rotsen steken als gestrande potvissen net boven de waterspiegel uit

vissers en bootjevaarders met goede zeekaarten het water op kunnen.

De duurste zeiljachten liggen aan de voet van de vesting van eilandstadje Marstrand, dat zich laat voorstaan op zijn koninklijke bezoekers. In het laatste daglicht flaneren hier de zeilers met

champagne in hun hand langs de houten boothuizen. Fjällbacka, bekend uit de misdaadromans van Camilla Läckberg en als zomerresidentie van wijlen Ingrid Bergman, is klein, charmant en vaak druk. Het dorpje met zijn felgekleurde houten huizen wordt in tweeën gedeeld door de Vetteberget, een 70 meter hoge rotsheuvel die op zijn beurt weer wordt doorsneden door een diepe kloof.

Het uitzicht vanaf de heuvel is vermaard. Lysekil ademt een onmiskenbare jarenvijftigsfeer. Tussen de gekleurde gevels hangt nog een vleug grandeur uit vroeger tijden, maar het voormalige kuuroord ademt nu vooral een frisse

Handige links

Voor een overzicht van de diverse verblijfsmogelijkheden in Bohuslän: vastsverige.com/en, visitskargarden.se, swedenhotels.se, bopalantgart.se, camping.se

Prefereert u een verblijf in een vakantiehuis? Vakantiehuisenspecialist Novasol biedt in Bohuslän keuze uit ruim 150 woningen. Als *Arts en Auto*-lezer profiteert u van 5 procent korting op de huur van een Novasol-vakantiewoning in Scandinavië. Deze kortingsactie geldt voor boekingen gemaakt in de periode t/m 1 juni 2014 op voorwaarde dat u rechtstreeks bij Novasol boekt en binnen 2 dagen uw reserveringsnummer naar novasol@novasol.nl mailt.

De afstand Utrecht-Göteborg is 1075 km via het veer Puttgarden (D)-Rødby (DK), scandlines.com. Een comfortabel alternatief is de nachtboot van Kiel (530 km vanaf Utrecht) naar Göteborg, stenaline.nl. Het klimaat in Bohuslän is vergelijkbaar met het Nederlandse. Midden in de zomer is het bijna 20 uur per etmaal licht.

5% korting Novasol



FOTO: PLATFORM/HH

nuchterheid. Lijkt het maar zo of dragen de vrouwen er echt degelijker bikini's dan in de andere plaatsen?

Allemansrecht

Er komt geen eind aan de dorpjes waarmee de lange, grillige kustlijn is gestofgeerd: Smögen, een hippe hotspot met wankele vissershuisjes en steile trappen tegen de rotswand op; Mollösund, met de geur van hout en vis, en Klädesholmen, haringeiland in rood en wit. Ook de mogelijkheden voor uitstapjes zijn eindeloos: van een zeehonden- of kreeftensafari tot een tochtje naar de spectaculaire natuur van de Kostereilanden. Een kajak

of zeilbootje huren, naar de 2500 jaar oude rotstekeningen van Tanum, het natuurbelevingscentrum Universeum of pretpark Liseberg in Göteborg.

Met de ferry het water oversteken om een *lakridsis*, een dropijsje, te halen, is voor kinderen een minstens zo grote belevenis. Net als krabbetjes vangen en tikkertje spelen op de rotsen. Maar het allerbeste zijn de duikplanken in de rotswembaden en het roeibootje voor de deur. Het is maar 10 minuten naar het onbewoonde eiland aan de overkant. Er ligt een ander eiland achter, daarachter weer één, en nog meer. "Mogen wij daar echt allemaal komen?", klinkt het verwonderd. 'Stoor niemand en verniel niets' is de kern van het Zweedse allemansrecht, dat iedereen het recht geeft om overal van de natuur te genieten. Dus hangen de baas van de roeiboot en zijn kleine broer al gauw in het slingertouw dat ze in een boom op het eerste eiland aantreffen, zoeken ze schelpen, proberen ze met gevonden stenen vuur te maken op de plek waar de vorige avond een groepje kanoërs zat te barbecueën en is het al bijna donker voor ze de boot losduwen van het strand. Morgen weer, klinkt de belofte. Bohuslän heeft nog veel meer eilanden om te ontdekken. En als bijkomend voordeel: héél lange zomerdagen. <

Morgen weer, klinkt de belofte