

Magisch woestijnland Jordanië

Jordanië is een land waar je je nog altijd een beetje ontdekkingsreiziger voelt. Gelukkig is één week al genoeg om de topattracties te ontdekken: de Rode Zee, de Dode Zee, de beroemde rotsen van Wadi Rum en natuurlijk de verborgen woestijnstad Petra.

Meer
Jordanië-reizen
op pagina 68

Lezersreizen

VvAA QualityTime biedt een speciaal op families samengestelde week Jordanië met bezoeken aan diverse Grieks-Romeinse bezienswaardigheden, de Dode Zee, Petra (met paardrijtocht), Wadi Rum en Aqaba. Prijzen vanaf € 670,- p.p. (kind op de kamer tot 12 jaar € 499,-/12-15 jaar € 583,-) bij minimaal 4 personen. Inbegrepen zijn o.a. 7 overnachtingen met ontbijt, vervoer per airconditioned minibusje met Engelsprekende chauffeur, diverse excursies en entrees. Er is ook een couple-arrangement. Bij aankomst in Amman staat een chauffeur voor u klaar voor uw transfer naar de Dode Zee. Op dag 2 kunt u optioneel kiezen voor een bezoek aan Israël (Jeruzalem). Ook deze reis omvat Petra en Wadi Rum, met een overnachting bij bedoeïenen. Prijs vanaf € 812,- (minimaal 2 personen). Exclusief vliegpreis (vanaf € 650,- p.p. met Royal Jordanian). Voor meer info en boekingen: 030 247 48 97 of vva.nl/qualitytime

Ik dacht dat we al geland waren, maar dat blijkt niet het geval. Na de touchdown op Amman International Airport dalen we nog veel verder. Een tocht van drie kwartier die voert van 730 meter hoogte tot 427 meter onder zeeniveau. De zinderende rit over steile wegen en haarspeldbochten eindigt bij het laagste punt op aarde, de Dode Zee.

Daar doen we dingen die je zoal doet in zo'n zoutmeer: drijven in het zilte water, poseren met een krant, elkaar insmeren met heilzame zoutmodder. Ondertussen voelen we: dit wordt een bijzondere reis. We dobberen in een 'zee' die voorkomt in de Bijbel, Koran en Torah. Enkele kilometers verderop ligt de plek waar Jezus gedoopt zou zijn in de Jordaan, de rivier die eindigt in deze zoutzee. Dat was weliswaar twee millennia geleden, maar die bijbelse sfeer hangt hier nog steeds. Vlak bij ons hotel zien we een jongetje op een ezel, zijn kudde geiten hoedend tussen de olijfbomen, in het gulden strijklicht van de avondzon.

Spookkastelen

Vanaf de soms verrassend groene oevers van de Dode Zee stuurt chauffeur annex gids Mahmoud de droogte in. Want dunbevolkt Jordanië (6,5 miljoen inwoners; drie keer Nederland) is vooral een woestijnland. Urenlang rijden we langs oneindige gruisvelden, zandduinen met messcherpe randen en puntige berggruggen. We zien woestijn in alle vormen en gradaties, maar niets kan tippen aan Wadi Rum: de beroemdste wadi (kloof) van het land. Niet alleen door de waanzinnig gevormde rotsbergen die als spookkastelen oprijzen uit het brullend hete zand, maar ook door de legendarische Britse schrijver en militair Lawrence of Arabia, die hier begin vorige eeuw rondwaalde en ook nog even een Arabische revolutie ontketende.

Als we overstappen in de jeep van een lokale gids, zien we vanuit zijn open truck bloedrode zandduinen, sjokkende kamelen en trillende fata morgana's. Hij laat ons prehistorische tekeningen zien in een spelonk in een van de rotsheuvels. Want het mensonvriendelijke klimaat ten spijt (ik drink een halve liter water in één slok en heb vijf minuten later wéér dorst) wordt Wadi Rum al meer dan 10.000 jaar bewoond.

Dan hebben we de topattractie van Jordanië nog tegoe. Op slechts enkele uren rijden van

Wadi Rum ligt Petra, de verborgen woestijnstad die precies 201 jaar geleden werd 'ontdekt' door de Zwitser Johann Ludwig Burckhardt. Als eerste moderne Europeaan zag hij de voormalige hoofdstad van de Nabateërs, een Arabische stam die hier in de 3de eeuw voor Christus begon met het uithakken van een stad in het rode gesteente. Burckhardt was vermomd als Arabier, wat destijds de enige manier was om de stad binnen te komen. Dat is nu niet meer nodig. Wel moet ik bij de ingang van het werelderfgoed eerst wat souvenirverkopers en aanbieders van paardenritjes van me afschudden. Toch ervaar ik de verrukking en verbazing die Burckhardt ongetwijfeld moet hebben gevoeld.

Lopend ga ik door de Siq, een meer dan één kilometer lange nauwe rotskloof, soms amper breder dan een personenauto. Als de Siq zich opens opent, krijg je een eerste blik op de magistrale 'Schatkamer' van Petra. Dat is slechts het begin. Petra is een gigantisch complex van tempels, een amfitheater, een Romeinse zui-lengalerij, graftombes en tientallen inmiddels verlaten grotwoningen. Die laatste categorie ontdek ik al klauterend op paadjes over de rotsen, spekglad afgesletten door millennia aan voetstappen. Daar zie ik al snel geen andere toerist meer. Bij het betreden van de halfduistere grotten voel ik me een ontdekkingsreiziger à la Indiana Jones.

Kleurige koraaltuinen

Wij eindigen ons avontuur aan de Golf van Aqaba. Deze zijtak van de Rode Zee wordt omgeven door bloedrode rotsheuvels en drie landen (Israël, Egypte en Jordanië) en is gezegend met een bijzonder zonnig, droog en warm klimaat. Prima plek dus voor een ijskoud biertje, wat gelukkig gewoon kan bij ons aangename strandhotel (van een bikini schrikken ze er ook niet). Vervolgens spoelen we het woestijnzand af in de Rode Zee, snorkelend boven kleurige koraaltuinen en duikend tussen scheepswrakken, onderzeese canyons en riffen.

Aqaba is ook een populaire bestemming onder de Jordaniërs zelf. Velen van hen zijn heel modern gekleed, sommige vrouwen zelfs zonder hoofddoek. Op het drukke openbare strand is er dan weer wel sprake van een cultuurkloof. Daar springen de mannen in hun zwembroek vanaf de pier in het glasheldere water, terwijl de vrouwen volledig gekleed de zee in gaan. <



Praktisch

Royal Jordanian vliegt 4 x per week in circa 4,5 uur rechtstreeks vanaf Schiphol naar Amman. Jordanië is geen goedkoop reisland: accommodaties en restaurants gericht op westerse toeristen zijn prijzig. Het hotelaanbod is uitstekend, vooral in Aqaba en aan de Dode Zee. Jordanië is vooralsnog een baken van rust in het woelige Midden-Oosten. Wel raadt MinBuZa 'niet-essentiële reizen' af naar de noordelijke grensstreek met Syrië. De beschreven attracties in Zuid-Jordanië liggen daar ver van verwijderd. Een self-drive is prima te doen. De wegen zijn uitstekend en buiten Amman zeer rustig. Hartje winter biedt Zuid-Jordanië doorgaans aangenaam reisweer. In het hoger gelegen binnenland kan het dan wel koud en soms buig zijn. Van april t/m november is het er warm, zonnig en droog. visitjordan.com

