

Nazomeren
aan de

Lycische kust

De toeristenriviera met zijn soms bizar vormgegeven all-inclusive resorts ligt niet eens zo ver weg, maar aan Turkijes Lycische kust, de streek tussen grofweg Dalaman en Antalya, is alles anders: de stranden, dorpen, opgravingen, mensen en zeker ook de natuur. Een perfecte bestemming om na te zomeren.

Lezersaanbieding

SNP geeft *Arts en Auto*-lezers een korting bij boeking van de 8-daagse autotour 'Turkije/Lycië - Touren langs Termessos'. Per huurauto verkent u de prachtige kusten tussen Antalya en Fethiye. Via een interessante route door het binnenland rijdt u terug naar Antalya, waar u uw huurauto weer inlevert. Normale reis-som € 620,- p.p. (bij 2 pers., o.b.v. 2-psk), *Arts en Auto*-prijs € 555,-. Inclusief 7 overnachtingen met ontbijt, huurauto, SNP infopakket met o.a. routes en wandelsuggesties, het boekje *Te Gast in Turkije* en een wegenkaart. Exclusief vlucht naar Antalya, € 15,- reserveringskosten en € 2,50 Calamiteiten-fonds. Zie voor meer (prijs)info en boekingen snp.nl/artsenauto

Donkere wolken pakken zich samen boven het strand van Ölüdeniz met zijn azuurblauwe water en witte zand. Doorrijden dan maar. Naar een plek waar de bewolking juist bijdraagt aan de dramatiek: de verlaten stad Kayaköy. Het ziet er spookachtig én intrigerend uit. Vierhonderd deels vervallen huizen, kerken en kapelletjes. Ooit woonden Grieken en Turken hier vreedzaam samen. Tot de politiek in 1923 de Volkerenruil bedacht. Turken die in Griekenland woonden moesten naar Turkije, en alle Grieken die in Turkije leefden, reisden in tegengestelde richting. Een bizarre plek. Sombor vanwege de geschiedenis en wonderschoon vanwege de ligging en de manier waarop het stadje met rust is gelaten.

Het is Lycië ten voeten uit: zelden voorspelbaar. De streek die grofweg tussen Antalya en Dalaman ligt, zit vol verrassingen. We drinken thee in Fethiye, een charmant haven-plaatsje. De oude baas van het theehuis heeft medelijden met ons en schenkt de glasaas gratis vol. "Morgen schijnt de zon!" Dit soort gastvrijheid zullen we onderweg nog regelmatig tegenkomen.

Imposant

De kustweg wendt en keert en balanceert boven het water, dat soms staalblauw en dan weer turkoois is. Links de bergen die tot 3000 meter hoog gaan, rechts de zee. We besluiten vast te houden aan de grenzen van het oude Lycië, een federatie van 23 vrije steden die rond 600 voor Christus al een vorm van democratie kende. Daar is de Saklikent-kloof, goed voor een korte wandeling of een avontuurlijke tocht tot 18 km diep het gebergte in.

Zo imposant als de natuur zijn ook de opgravingen van oude Lycische steden als Tlos, Sidyma, Letoön en Xanthos. Allemaal mooi met de overblijfselen van hun paleizen, godshuizen en agora's. We rijden naar de baai van het eiland Kokova en huren een kajak. Peddelen, zoeken en kijken... tot recht onder ons muren, trappen en sarcofagen opduiken in het kristalheldere water: Batik Şehir, de verzonken stad van Aperlae.

In Kaş is het gezellig aanschuiven bij een van de kleine theehuizen waar je door hele families met open armen wordt ontvangen.

Broer 1 neemt de bestelling op, broer 2 geeft het door, zus 1 doet het drinken, zus 2 verzorgt het eten, moeder heeft de supervisie en vader beheert de kassa. *Hoş geldiniz*. Welkom!

Puur en echt

Dit is het Turkije dat je graag beleeft. Geen afgesloten resorts in de vorm van het Kremlin of een Hollands stadje, maar alles puur en echt. Hier geen 'all you can eat buffet' of 'onbeperkt spareribs', maar kost uit de Turkse keuken, die volgens culinaire kenners tot de wereldkeukens mag worden gerekend door een geslaagde mix van Oost en West.

Lycië. Het kruipt langzaam onder je huid. De verborgen baaien, de gastvrije dorpen, het lekkere eten, de ontmoetingen met leuke mensen en de opgravingen die nog niet zijn aangeharkt. Als bezoeker krijg je er het gevoel dat je een ontdekkingsreis aan het maken bent en zojuist de stad hebt gevonden waar Sint Nicolaas werd geboren: Patara, dat deels schuilt onder stuifzand.

Nu we het toch over hem hebben, kunnen we in één moeite door naar Myra. Daar was hij bisschop en maakte hij carrière als kindervriend. We zien er een standbeeld, een kathedraal, een theater en een rotswand vol met graven uit de Lycische tijd. Ze hebben de vorm van huizen met daken, ramen, deuren en decoraties.

We leren er dat Sinterklaas niet alleen in onze tijd big business is. Monniken goten hier olie in het graf van de Sint om het daarna op te vangen en als wonderolie te verkopen. Het graf zou zijn leeggeroofd door piraten die de botten aan de kerk in het Italiaanse Bari verkochten.

We reizen verder op de grens van land en water, van bergen en zee. We zien nog meer sarcofagen in Cyaneae, sinaasappels in de vallei van Finnike, een gasvlam die recht uit de aarde komt bij Yanartas, het oude Phaselis waar Alexander de Grote overwinterde en het hippiestrand van Çirali. Daar hangt nog altijd een relax sfeertje met laagbouw en restaurantjes waar de tafels en stoelen in het zand staan.

Schommelend in een hangmat luisteren we naar het ruisen van de zee. Zorgeloos wachten tot de avond valt. Terwijl elders aan de Turkse kust de buffetten worden geopend, gaan hier in Çirali de lichtjes uit. Straks komen de zeeschildpadden. En die moeten in alle rust hun eieren kunnen leggen op het verlaten strand. <



Praktisch
Vliegen: naar Antalya en Dalaman. Beide luchthavens worden vanuit Nederland door diverse maatschappijen aangevlogen. Prijzen variëren: reken op gemiddeld € 300,- voor een retour in het najaar. Dan zijn de temperaturen doorgaans aangenamer om te wandelen en bezienswaardigheden te bezoeken. Zie ook welkominturkije.nl
Voor wandelaars: het eerste langeafstandswandelpad van Turkije, de Lycian Way, werd in 1999 geopend. Het is circa 500 km lang en voert in 25 etappes van Ölüdeniz bij Fethiye naar Geyikbayiri bij Antalya. Of omgekeerd. De route, die hoort tot de mooiste LAW's in de wereld, klimt en daalt, gaat van strand naar kliffen en voert over de ruige uitlopers van het Taurusgebergte. Zie ook cultureroutesinturkey.com

