

Mijn eerste jaar

Het eerste studiejaar is turbulent: nieuwe vrienden, nieuwe studie, nieuwe woonplaats. Vier eerstejaars vertellen. “In het begin heb ik veel gefeest, maar nu heb ik mijn ritme gevonden.”



FOTO: DE BEELDREDAKTIE/MAARTEN BOSWIJK

‘Je moet je gezonde verstand gebruiken’

Joshje de Goeij (19)
Opleiding medische hulpverlening Hogeschool Utrecht



FOTO: DE BEELDREDAKTIE/MAARTEN BOSWIJK

Ilse Schutte (18)
Opleiding diergeneeskunde Universiteit Utrecht

‘Als je begint met snijden is dat even raar’

“Ik heb altijd gezegd dat ik dierenarts zou worden. Ik heb op het vwo hard geleerd om een 8.0 op mijn eindlijst te krijgen. Ik wilde per se niet loten. Nu ik hier een jaar bezig ben, weet ik dat ik op de goede plek zit. Het is veel theorie, maar ik vind het allemaal interessant. De praktijk, zoals het ontleden van een kip en een big, was wel wennen. Als je begint met snijden is dat even raar, maar ben je eenmaal bezig, dan is het interessant om te zien hoe alles in elkaar steekt. Bij tentamens zat ik soms in de stress. Je weet niet wat je kunt verwachten en hoe je moet leren. Het is veel stof, dus je moet kiezen waarop je focust.

Ik kom uit Luttenberg in Overijssel en woon op kamers in Zeist. Nu moet ik zelf koken en de was doen. Soms eet ik met huisgenoten, maar vaak doet ieder zijn eigen ding. Ik hou genoeg tijd over om leuke dingen te doen naast mijn studie. Ik sport in het weekend thuis en doordeweeks fitness ik in Utrecht. Waarschijnlijk ga ik volgend jaar ook nog rugbyen hier. Daarnaast zit ik in de feestcommissie en de almanakcommissie van de studievereniging van diergeneeskunde, daardoor ken ik al heel veel studenten.”



FOTO: DE BEELDREDAKTIE/SEISE VEENSTRA

‘Op eigen benen staan is geweldig’

Luke van de Koog (19)
Opleiding farmacie Rijksuniversiteit Groningen

“Ik was uitgeloot voor tandheelkunde en farmacie kwam het meest in de buurt. Ik dacht: ik zie wel wat het wordt. Maar de studie bevalt me goed; ik heb interessante vakken, leer leuke mensen kennen en de studievereniging is actief. Alle jaren van de studie gaan met elkaar om, het is als een dorpje dat farmacie heet. Ik weet al dat ik hiermee doorga. Ik vraag me nu af wat me bezielde om een heel leven in andermans gebit te willen kijken.

Als jongetje uit een Drents dorp kwam ik in de grote stad Groningen. Wat een goeie keuze is dat geweest. Op kamers groei je echt op, je vormt je eigen levensstijl. Het euforische hoogtepunt was wel toen ik zelf de wasmachine aankreeg. Ik dacht dat ik kon koken, maar ik heb de brandmelder al vaak laten afgaan. Soms zit ik een serie te kijken en vergeet dat ik vlees aan het bakken ben. In het begin heb ik veel gefeest en moest ik weleens een college overslaan. Maar nu heb ik daar een ritme in gevonden: vaker uitgaan in rustige periodes en voor tentamens even niet. Dat lukt goed, want als ik mijn laatste tentamen haal, heb ik mijn propedeuse cum laude.

De combi van studie en op kamers wonen vind ik het leukst. Ik leer van allebei. Nu maak ik goede vrienden en bouw een eigen ritme op. Op eigen benen staan is geweldig.”



FOTO: DE BEELDREDAKTIE/PIROSKA VAN DER WOUW

Britt van Ruijven (19)
Opleiding geneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen

‘Laat alles maar op je afkomen’

“Na de open dag van geneeskunde wist ik het zeker: dit wil ik doen! De combi van sociaal bezig zijn en dingen leren over het menselijk lichaam vind ik leuk. We zijn vooral met de theorie bezig, maar we oefenen ook op elkaar. We hebben organen op elkaars lichaam getekend, bloeddruk gemeten en naar het hart geluisterd. Ik moest wel even een knop omzetten, maar toen iedereen eenmaal in zijn ondergoed stond, viel het best mee.

Het is wel even wennen aan de vrijheid van het studeren. Je moet zelf goed opletten dat je genoeg doet, anders zit je ermee als je een toets hebt. Ook moest ik wennen aan zo veel mensen, zo'n driehonderd ken je er bij naam – met wie moet je omgaan? Maar uiteindelijk vind je vanzelf je eigen groepje.

Op kamers realiseerde ik me: nu ben ik voor het eerst zonder mijn ouders. Ik kon ook helemaal niet koken. Maar dat heb ik snel geleerd. Het bevalt me goed dat ik alles kan doen op het moment dat ik het wil. Aan eerstejaars wil ik als tip geven: maak je niet te veel zorgen, laat alles maar op je afkomen. Je vindt vanzelf je plek.”