

Uitnemend wintergeluk: licht achterovergeleund op je board glijdend door een verse laag poedersneeuw, 's avonds de kroeg in, de dag erna weer de piste op en dat een week lang. Hier lees je waar je moet zijn voor de beste pistes en de leukste après-ski.

## Zwitserland

### Freeriden & freestylen

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: wil je een spotgoedkoop weekje sneeuw en een knallend nachtleven, dan is Zwitserland niet de meest voor de hand liggende optie. Maar de Zwitsers compenseren dat met spektakel op de piste. Of daarbuiten, want wil je freeriden, dan kun je overal de berg af. Bijvoorbeeld in het **Lötschental**, een klein en relatief onbekend gebied in het kanton Wallis. Weinig pistekilometers (iets meer dan 30 in het skigebied Lauchernalp, skipas voor € 40,- per dag) maar des te meer mogelijkheden erbuiten. Uitgestrekte valleien waar meters poedersneeuw onaangetaast op je liggen te wachten. Door het bos, op een gletsjer of boarden tussen de rotsen; het is er allemaal mogelijk. En door het dal rijdt een gratis skibus die je weer voor je hotel of appartement afzet. Ga je hierheen met echte liefhebbers, dan mis je het nachtleven geen moment.

Leer je liever hoe je een perfecte 360 of nosegrab doet? Dan moet je in **Laax** zijn, de freestyle hoofdstad van Zwitserland en misschien wel van heel Europa. Vier snowparks, de grootste halfpiste van Europa, een aparte freestyle piste én: de Freestyle Academy. Indoor leer je springen, vallen en de basistechniek van het freestylen. Hoogtepunt: een flinke schans waar je al je sprongen kunt uitproberen. Zonder een centje pijn, want je landt in een gigantische bak vol schuimrubber.

## Frankrijk

### Betaalbare megagebieden

**Val Thorens** in **Les Trois Vallées** is misschien niet de meest originele keuze voor een weekje boarden, maar dat komt doordat er qua skigebied geen bestemming aan kan tippen: 600 km aan gevarieerd pistegenot en bovendien erg sneeuwzeker. Een busreis van een uurtje of vijftien en een mini-appartement met wandjes van karton moet je dan wel voor lief nemen. Maar veel zul je daar niet zijn; het nachtleven is eindeloos, met feestgangers uit heel Europa. De laatste week van het seizoen is traditioneel de Dutch Week, dan kleurt een groot deel van het dorp oranje.

Ga je met je eigen auto, dan is **Les Deux Alpes** ontzettend betaalbaar. Een week appartement plus skipas boek je er al vanaf € 130,- (via Husk) en net als grote broer ValTho vind je hier genoeg variatie op en buiten de piste.

Meer op snowboarders gericht is **Tignes**. Groot (bijna 300 km aan piste), maar vooral erg laidback. Veel jumps en slides, in het funpark komt de muziek luid uit de speakers. Bovendien lijkt het seizoen hier eindeloos te duren; de eerste liften openen al in september en blijven open tot laat in mei.

## Oostenrijk

### Walhalla van de après-ski

Relatief dichtbij en niet al te duur, dat is waar Oostenrijk bekend om staat. Maar het allergrootste pluspunt? Gezelliger dan hier wordt het niet. Onder aan elke piste vind je wel een kroeg waar de schnaps rijkelijk vloeit en het bier per halve liter over de bar vliegt. Combineer dat met moderne, mooie skigebieden en je bestemming is snel gevonden.

**Mayrhofen** bijvoorbeeld, een prachtig Tirols bergdorp in een hoekje van het Zillertal en met bijna 160 km aan piste het grootste skigebied in deze vallei. Buiten de piste kom je aan je trekken in het Burton Snowpark en bij de meeste skipassen zit ook de **Hintertuxer Gletsjer** inbegrepen. Daar heb je 365 dagen per jaar sneeuw. 's Avonds hoef je je geen zorgen te maken. Meer dan genoeg bars en cafés met meezingers voor iedereen.

Als je niet een beetje oppast in **Saalbach Hinterglemm**, dan zie je helemaal niets van het skigebied. Clubs gaan hier tot diep in de nacht door en ook elke middag is er altijd wel ergens een feestje. Probeer je in te houden, want het skigebied is er van hoog niveau. Zeer geschikt voor de beginnende boarder vanwege de veelal lange, brede en goed geprepareerde afdalingen. Op de grote open stukken onder en tussen de liften knal je zonder gevaar door de poedersneeuw en omdat het gebied in een kom ligt, eindig je elke dag vanzelf weer op de juiste plek. Precies, in de kroeg.

## Goedkoop leren snowboarden

Leren snowboarden gaat letterlijk met vallen en opstaan. En dan vooral met heel veel vallen. Zo'n eerste week heb je dan ook niets aan een dure skipas voor een paar honderd kilometer piste. Goedkoop alternatief: rij (in een uur of 7) naar Tsjechië. Niet alleen je skipas, maar alles is er goedkoper. Grootste gebied is Spindl (Spindleruv Mlyn), daar heb je zelfs een aantal snow- en funparks. Goeie deals vind je ook in Harrachov of Herlikovice. Maar: ben je geen beginner, dan heb je het in deze skigebieden snel gezien.

# SNOW BOARD GELUK