



FOTO: SHUTTERSTOCK



FOTO: CORBIS



FOTO: VIEWINGMALTA.COM/CEVEVELLA



FOTO: SHUTTERSTOCK



FOTO: LINDA VAN DE PAVOORDT

# Malta's Valletta

## Een eiland als bonus

**Het is misschien wel een van de meest onderschatte culturele bestemmingen van Europa: Malta. Maar daar komt verandering in nu hoofdstad Valletta is uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Waarom wachten? Tijd voor een citytrip!**

**W**ie denkt dat Malta een kabbelend mediterraan eiland is met een stad erop, heeft het mis. Denk liever aan een stad in de Middellandse Zee met een beetje eiland eromheen. De zachtgeel gekleurde barokke hoofdstad Valletta gaat namelijk naadloos over in de omringende voorsteden, waar het merendeel van de ruim 400.000 Maltezers woont.

Malta kent vanwege zijn strategische plek in de Middellandse Zee een even turbulente als interessante geschiedenis. Door de ligging tussen Afrika en Europa werd het eiland onder meer overheerst door Feniciërs, Romeinen, Arabieren en Ottomanen en recenter door Frankrijk en Engeland. Sporen van deze culturen zijn terug te vinden in het hedendaagse Malta, dat soms net een openluchtmuseum is, maar dan één waar volop wordt geleefd. Het merendeel van de prachtige barokke architectuur is te danken aan de Knights of St. John, die in de zestiende eeuw naar Malta kwamen, een Italiaanse architect in de arm namen en Valletta lieten bouwen onder het motto 'a city built by gentlemen for gentlemen'.

Een meisje speelt met de waterstralen van de fontein op het St. George's Square.

De zon is nog maar net onder en de hitte van de dag maakt plaats voor de zwoele warmte van een mediterrane zomeravond. In een rustig hoekje spelen jongetjes met een voetbal, locals eten een ijsje en de paar terrasjes zitten vol. 's Avonds heeft Valletta de gemoedelijke sfeer van een Italiaans dorp.

### Engelse invloed

Zo op het eerste gezicht is het niet te zien – de stad staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco en er mag niets aan de façades worden veranderd – maar achter de eeuwenoude gevels gaan advocatenkantoren, ministeries, de rechtbank en bedrijven schuil. Vanaf negen uur 's ochtends stromen de straten langzaam vol. Mannen in pak ontmoeten elkaar op het terras van Caffè Cordina, een van de oudste koffiehuizen van Malta.

Toeristen komen voor culturele highlights zoals het Grandmaster's Palace, St. John's Co-Cathedral, de Upper Barrakka Gardens en Valletta Waterfront. Of ontdekken *hidden gems* als Casa Rocca Piccola, een particulier paleis, en de National Library.

Valletta wordt aan drie kanten omringd door zeewater en hoe heet het ook is, er waait altijd een briesje, dat door

het rechte stratenplan van de ridders tot diep in het schiereilandje komt. Over ridders gesproken: op sommige plekken in Valletta liggen treetjes naast de weg, zodat de ridders in hun harnassen ooit gemakkelijker de oplopende straten konden beklimmen.

Naast Engels – Malta behoorde gedurende anderhalve eeuw tot het Verenigd Koninkrijk, vandaar dat je nog weleens een rode telefooncel of andere Britse relikwieën tegenkomt – is het Maltees de tweede officiële taal. Het is een mengmoes van Arabisch en Italiaans, niet verwonderlijk gezien de ligging tussen Sicilië en Tunesië. Ook culinair gezien heeft dit zijn invloed: in de vele bakkerijtjes vind je kleverig gebak dat doet denken aan Noord-Afrikaanse zoetigheden en in restaurantjes bestel je net zo makkelijk lokale gerechten (konijn of de vis *lampuki*) als antipasti en huisgemaakte spaghetti alle vongole.

Valletta gezien? Dan is er nog veel meer om te ontdekken. Three Cities bijvoorbeeld, waar de ridders zich vestigden voordat ze Valletta lieten bouwen; shoppingwijk Sliema; de ommuurde middeleeuwse voormalige hoofdstad Mdina, maar ook de stranden aan de noordkust en zustereiland Gozo. Wie een citytrip Malta doet, krijgt er als bonus een mediterraan eiland bij.



**Zien & doen:** **Three Cities** (Vittoriosa, Senglea en Cospicua), tegenover Valletta, is in opkomst. Het was een volksbuurt, nu worden de palazzo's er opgekocht door buitenlanders en rijke Maltezers om ze te bewonen of er boetiekhotels in te vestigen. // **Malta Arts Festival:** een mix van theater, dans, muziek en beeldende kunst, van 1 t/m 15 juli 2015, [maltaartsfestival.org](http://maltaartsfestival.org) // Elk jaar in de derde week van juli: **Jazz Festival Malta**, onder de bastions van Valletta, [maltajazzfestival.org](http://maltajazzfestival.org) // Tijdens **Notte Bianca** (Witte Nacht) in oktober openen musea, paleizen en galeries hun deuren, er zijn theatervoorstellingen, dans en muziek, en de restaurants zijn tot laat open, [nottebianca.org.mt](http://nottebianca.org.mt)