



Voor een avontuurlijke gezinsvakantie hoeft u niet de halve wereld over te reizen. Ook binnen Europa valt van een vakantie een bijzonder avontuur te maken, blijkt uit dit verhaal van fotograaf Wim Lanser. Samen met zijn gezin vloog hij afgelopen zomer in drie weken tijd heel Europa rond.

# Kriskras door Europa



**O**p zoek naar vakanties die nét even anders zijn dan je in de brochures tegenkomt, komen we op het wilde idee om de vliegroutes van low-cost luchtvaartmaatschappij Ryanair aan elkaar te knopen. Op een regenachtige zondagmiddag beginnen we met onze zoektocht. De vakantie-stemming zit er meteen goed in.

Het uitstippelen van de reis vergt wel wat puzzelwerk en soms moeten we weer terug naar de tekentafel. Als uiteindelijk de vliegroute is bepaald en vastgelegd, kunnen we de overnachtingen boeken. De meeste leggen we vast via airbnb.com en booking.com, aangezien deze sites als voordeel hebben dat er kort voor aankomst nog gratis kan worden geannuleerd.

We besluiten om in ons reisschema niet alleen voor steden te kiezen; ter afwisseling en als rustmoment voor onze zoon en dochter van respectievelijk 13 en 9 jaar plannen we ook een week op Sicilië. Ons reisschema ziet er uiteindelijk zo uit: vanuit vertrekpunt Eindhoven vliegen we naar Barcelona, daarna naar

Bratislava om vandaaruit met de trein Wenen te bezoeken. Terug in Bratislava vliegen we naar Trapani voor een week Sicilië om te eindigen met een bezoek aan Londen.

De vakantie begint in Barcelona, een stad die nooit verveelt en mede dankzij Gaudi's sprookjesachtige creaties geldt dat zeker ook voor kinderen. De ochtenden reserveren wij voor bezoeken aan Gaudi's werken, waaronder absolute musts als de Sagrada Familia (ga wel vroeg, want anders wacht hier een lange rij), Casa Mila en Park Güell. De middagen brengen we door aan het strand, om vervolgens in de avond met het hele gezin door de vele oude straatjes te struinen op zoek naar een leuk restaurant.

**Springplank voor Wenen**

Vanuit Barcelona hoppen we door de lucht naar onze volgende bestemming, het Slowaakse Bratislava. Een stad die we hebben geselecteerd als springplank voor een bezoek aan Wenen. Hoewel niet het hoofddoel, is Bratislava zeker een bezoek waard vanwege zijn charmante oude binnenstad waar je voor weinig geld lekker kunt eten.

Na de kennismaking met Bratislava reizen we binnen drie kwartier met de trein naar Wenen, dat een en al nostalgie ademt. Oude koetsen met paarden ratelen er over de kasseien en overal zie je barokke pracht en praal. Wij pakken de metro naar Paleis Schönbrunn, het voormalige zomerverblijf van keizerin

**DE REIS  
UITSTIPPELEN  
VERGT WEL  
WAT PUZZELWERK  
EN SOMS  
MOETEN WE  
TERUG NAAR DE  
TEKENTAFEL**



Sissi, waar de kinderen zich voor even prins en prinses wanen. 's Avonds wacht het Prater Park. Vanuit het oudste nog werkende reuzenrad genieten we van het uitzicht en alle gekleurde lichtjes in het park. Het is mogelijk om te dineren in het rad, maar wij kiezen voor een hamburger bij een van de eettentjes – de lekkerste ooit overigens, volgens de kinderen. Natuurlijk vertrekken we niet uit Wenen zonder een groot stuk typisch Weens gebak in een koffiehuis te hebben geproefd.

Vanuit Bratislava onderhoudt Ryanair een verbinding naar Trapani in het noordwesten van Sicilië. Hoewel een week voor dit grote Italiaanse eiland eigenlijk te kort is, lukt het ons toch om met onze huurauto de meeste highlights

te bezoeken, waaronder de Etna. Het feit dat deze vulkaan op elk moment lava en as kan gaan spuiten, is vooral voor kinderen erg spannend. In het zuiden, in Selinunte, bezoeken we een van de best bewaarde zuilengalerijen uit de Griekse Oudheid. De geschiedenis komt er helemaal tot leven als we ook nog naar Cava di Cusa, net buiten Selinunte, gaan. Hier zien we de originele steengroeve waar de zuilen ooit uit het steen werden gebikt. Er staan nog steeds half uitgehouwen zuilen – alsof de Griekse arbeiders even een koffiepauze hebben genomen en elk ogenblik terug kunnen komen.

**Genoeg tijd voor een duik**

Natuurlijk ruimen we tussen alle historische en leerzame attracties door genoeg momenten in voor een duik in de heerlijke zee; op Sicilië is altijd wel

een plekje te vinden waar je het water in kunt springen. We nemen nog een kijkje bij de zoutpannen met de kenmerkende Spaanse molens voordat we eindigen in het idyllische stadje Marsala, bekend van de likeur.

De laatste bestemming op ons lijstje is Londen, waar we vanuit Trapani naartoe vliegen. Londen is een prachtstad om mee af te sluiten. In de London Eye genieten we van een fantastisch uitzicht over de stad. Omdat we onze tickets voor dit reuzenrad vooraf hebben geboekt via internet, hoeven we niet lang te wachten bij de kassa.

De kinderen maken ook kennis met het gigantische metronetwerk van Londen. Ze krijgen van ons de opdracht om uit te zoeken hoe we met de metro bij de nulmeridiaan in Greenwich en het indrukwekkende National History

Museum kunnen komen. Vanzelfsprekend wordt er ook geshopt. Met in Regent Street als hoogtepunt het beroemde Hamleys, met verdiepingen vol speelgoed.

**Leerzame ervaring**

Als we na drie weken weer landen op Eindhoven Airport, laten onze zoon en dochter weten dat ze dit een van de leukste vakanties vonden. En voor ons geldt hetzelfde, omdat we nog nooit zo veel gezien en gedaan hebben als tijdens deze reis. We kunnen als gezin terugkijken op een fantastische en zelfs leerzame ervaring. We hebben gemerkt dat kinderen zaken tien keer beter onthouden wanneer ze het met eigen ogen hebben gezien. En de les voor ons, als ouders? Dat kinderen zelfstandiger zijn dan wij denken. <

**Tips voor 'vliegtuighoppen'**

- Begin vroeg (minimaal vier maanden van tevoren) met het uitstippelen en vastleggen van de vliegreizen; dat scheelt aanzienlijk in prijs. De auteur was voor de tickets in totaal 1900 euro kwijt (vijf vluchten voor vier personen). De kosten van tickets kunnen per dag sterk variëren.
- Dubbelcheck of alle gegevens juist zijn ingevoerd; achteraf wijzigen van tickets kan als een kostbare vergissing uitpakken.
- Hou er rekening mee dat de meeste luchthavens buiten de stad liggen. Van tevoren kunt u al transfers via internet boeken, maar het is ook leuk en leerzaam om ter plaatse samen met de kinderen de openbaarvervoerverbindingen naar de plaats van bestemming uit te zoeken.
- Zeker in steden is het boeken van een appartement aan te raden, want zo leeft u tussen de lokale bevolking en beschikt u over meer ruimte dan in een hotel.
- De route die de auteur heeft gekozen, dient slechts als voorbeeld; lowcostmaatschappijen als Ryanair en Easyjet vliegen over heel Europa, geef uw fantasie de ruimte.
- Denk goed na hoeveel koffers u wilt meenemen, want overgewicht kan in de papieren lopen. Reis zo compact mogelijk, dan heeft u onderweg ook minder om te sjouwen.
- Bij deze manier van reizen kunnen vertragingen een onderdeel zijn van de vakantie, hou daar rekening mee.