

TOEREN OVER HIGHWAY ONE

Met mooi weer op de motor door typisch Amerikaans landschap. Bijvoorbeeld over Highway One, tussen Los Angeles en San Francisco. Voor veel motorrijders 'the American Dream' en dus ook voor motorjournalist Peter Aansorgh.



Het heeft ongetwijfeld iets te maken met *Easy Rider*, de film die eind jaren zestig uitgroeide tot een regelrechte cultfilm. De associatie tussen motorrijden en Amerika dateert voor velen uit die tijd, net als de droom om hier ooit eens motor te rijden.

Dromen kunnen gelukkig ook uitkomen. En zo komt het dat ik op een warme voorjaarsdag op een prachtige Moto Guzzi California 1400 het centrum van Los Angeles uitrijd, geflankeerd door vrienden op grote, Amerikaanse Harleys. Mooi spul. Ook de omgeving wordt snel mooier. Daar is niet heel veel voor nodig, want het centrum van LA bestaat voornamelijk uit lelijke *skyscrapers* en grijze kantoorgebouwen. Het wordt pas echt leuk als je de wat spraakmakender buurten opzoekt. Zoals Beverly Hills, met beroemde straten als Rodeo Drive en Wilshire Boulevard, de 'koopgoot' voor de beter bedeedden. Dat is ook te zien aan boodschappenauto's als de Bugatti Veyron en de Mercedes-Benz SLS AMG GT, die je hier in het gewone straatbeeld ziet.

Enmaal Beverly Hills uit rijden we door naar de kust, naar Santa Monica, een stad met een paar leuke winkelstraten, gezellige bars en een mondaine sfeer. En met de beroemde pier uit *Forrest Gump*, *Titanic* en *Ruthless People*. De ene na de andere film schiet me vervolgens te binnen als ik over het historische strand uitkijk, mét bijbehorende beroemdheden als Richard Gere, Barbra Streisand, Robert Redford en Mel Gibson. Zij hebben hun toevlucht gezocht in Beverly Hills of in de bergen van Malibu. Als we daar doorheen cruisen, wordt duidelijk waarom. De rotskust van Malibu is schitterend en daarvandaan kijk je uit over de Pacific Ocean.

Wie van motorrijden houdt, houdt van bochten. Dan zit je in Malibu helemaal goed, want dit is de toegangspoort tot de >



Soms rij je zo dicht langs de oceaan dat je er voor je gevoel bijna in rijdt



> Santa Monica Mountains, richting het noorden. We rijden er dwars doorheen, over schitterende, goed onderhouden wegen met mooie panorama's. Het is heerlijk om de Moto Guzzi California door al die bochten te laten zwieren. Het voelt majestueus als je die imposante, zware motor met al dat chroom een bocht in laat kantelen om hem met een brallende roffel uit de verchromde pijpen weer het volgende rechte stuk op te laten draven. En dat terwijl het leren jack halfopen hangt om het bovenlichaam met wat rijwind te koelen. Dit is motorrijden op zijn best.

Amerikaanse Riviera

Na de Santa Monica Mountains zetten we via Highway 101 weer koers naar de kust, om via Santa Barbara en Santa Maria naar het noorden te rijden. Santa Barbara wordt ook wel de Amerikaanse Riviera genoemd. Met zijn stranden, jachthaven en typisch witte huisjes heeft het

hier ook wel wat van de Franse Riviera. Bij San Luis Obispo pikken we de echte Highway 1 weer op. Eigenlijk is het geen snelweg, maar een tweebaansweg die langs de kust naar het noorden loopt. Soms kom je zo dicht langs de oceaan dat je er voor je gevoel bijna in rijdt. Wanneer de zon in de Pacific ondergaat, zien we een schitterende, paarsblauwe lucht. We zoeken een terras op om, onder het genot van een glas Miller Light, de laatste zonnestralen te zien verdwijnen. Cambria markeert het einde van het vlakke land. De kust onder het Los Padres National Forrest is weer lekker bergachtig en ruig, zij het iets groener dan de Santa Monica Mountains. Er wordt gecontroleerd op snelheid, maar onze toumachines zijn toch niet voor snelheid gebouwd, meer voor comfort en beleving. De V-twins roffelen stemmig onder de tanks als we de kustweg afzwieren, genietend van elke bocht en elk uitkijkje

over de oceaan. Bij Bixby Creek in Monterey County hebben we een déjà vu. Het diepe ravijn met zijn gigantische betonnen brug ziet er wel erg bekend uit. Wat blijkt: Bixby Bridge dient nogal eens als decor voor autoreclames en figureerde ook in sommige films, waaronder de klassieker *Play Misty for Me*.

Cannery Row

Monterey is niet de hoofdstad van Monterey County – dat is Salinas – maar wel een zeer aantrekkelijke plaats. Met name Cannery Row is een bezoek waard. Deze straat vlak bij de kust staat aan weerszijden vol met prachtige houten gebouwen die door middel van overdekte bruggen met elkaar worden verbonden. Vroeger waren het fabrieken waar sardines werden ingeblikt. In de jaren vijftig ging het bergafwaarts met de sardine-industrie, in 1973 ging de laatste blikfabriek dicht en werd de straat meer een monumentaal erfgoed en toeristische

Praktisch

Het is aan te raden om vooraf al een huurmotor te reserveren; dat voorkomt teleurstelling ter plekke. Bijvoorbeeld via USA Motorreizen uit Hoevelaken. Zij beschikken over een depot met 100 huurmotoren in Los Angeles. Prijsindicatie vanaf € 420,- per week in het laagseizoen tot € 540,- in het hoogseizoen (usamotorreizen.nl). Wilt u lokaal een motor huren, dan kan dat bijvoorbeeld via EagleRider.com (kosten vanaf \$ 570 per week). Voor motorverhuur in Amerika zelf geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. USA Motorreizen verhuurt vanaf 18 jaar (op aanvraag en uitsluitend bij groepsreizen). Voor het huren van een motor in Amerika is een creditcard onmisbaar. De ANWB adviseert voor de VS een internationaal rijbewijs aan te schaffen (kosten € 17,-). Uiteraard heeft u voor de VS een geldig rijbewijs nodig. Een getrap rijbewijs (A1, A2 en A) kennen ze daar niet, maar de beperkingen van het Nederlandse rijbewijs worden wel gehandhaafd. Huur dus alleen een motor waar u in Nederland ook mee zou mogen rijden.

trekpleister. De straat is vooral bekend omdat hij ook figureerde in het gelijknamige boek van schrijver en nobelprijswinnaar John Steinbeck, die overigens in Salinas werd geboren.

Gevangenis

When you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair... Legendarisch is eindpunt San Francisco zeker. Het is een stad waar van alles te beleven is, van een rit met de cable car over de hellingen van de stad tot een bezoek aan Chinatown, de monumentale haven of de beroemde Golden Gate Bridge. Daar rijden we natuurlijk een keer overheen om vanaf de overkant te genieten van

het uitzicht op de stad, die boven de karakteristieke havengebouwen uittorent. Links zien we Alcatraz liggen, het gevangeneiland dat nu een museum is. Een bezoek aan de legendarische gevangenis blijkt een indrukwekkende afsluiting van onze motortocht door Californië. <

