

Noorwegen

Vijftig tinten oranje

Op herfstvakantie in Noorwegen, is dat wat? Jazeker, aldus reisjournalist Joris van Drooge. Niet alleen vanwege de schitterende najaarskleuren, maar ook omdat bezoekers in deze tijd van het jaar bezienswaardigheden vrijwel helemaal voor zichzelf hebben.



FOTO: FRITHJOF FURE/ISTOCKPHOTO.COM

Het Amerikaanse New England staat dan wel bekend als het mekka van de Indian Summer, maar Noorwegen mag er in de herfst óók zijn, met bossen in de mooiste voorstelbare herfstkleuren en overal vele tinten geel, oranje en rood onder een kobaltblauwe hemel. Dat het Noorse landschap bijzonder prettig voor het oog is, helpt natuurlijk mee. Bij zomaar een meertje in de omgeving van Lyngdal wordt een woud dat in vuur en

vlam staat, weerspiegeld in het roerloze water, evenals een rij rode houten vissershuisjes.

Wie er genieten van dit spektakel? Alleen wij, plus een eenzame visser. Gisterochtend arriveerden we in Oslo. Met de ferry vanuit het Duitse Kiel. In de Noorse hoofdstad stonden we boven op het magistrale Operahuis en aten we in de najaarszon spartelverse vis op een terras bij de haven. Daarvandaan reden we naar het zuiden, richting Kristiansand. Het begin van een rondje Zuid-Noorwegen, met de klok mee. Langs dorp en

stad, maar vooral door fjord, bos, kust en berg. Aan het eind van dag één eindigden we in het plaatsje Mandal. Met dank aan goudgele zandstranden ook wel bekend als de 'Noorse riviera'. Nu nodigen de stranden en baaien vooral uit tot een verfrissende herfstwandeling.

Kort hoogseizoen

Het merendeel van de toeristen bezoekt Noorwegen in het (korte) hoogseizoen, dat van eind juni tot medio augustus loopt. Dan is het weer vaak het best en zijn de dagen het langst. Maar het is

dan ook geregeld dringen bij bezienswaardigheden die wij nu vrijwel voor onszelf hebben. Natuurlijk is het weer in deze tijd van het jaar wel wat onvoorspelbaar. Het ene moment lopen we nog in T-shirt, om vervolgens een Atlantische stortbui of pittige najaarsstorm te treffen. Dat laatste gebeurt ons bij Lindesnes Fyr, een vuurtorentje op de zuidelijkste punt van Noorwegen. De wind giert rond deze eenzame rotspunt en stuwt de golven in het Skagerrak op tot indrukwekkende hoogten.

Van de grillige zuidwestkust rijden we het binnenland in, voor een dag in oliestad Stavanger: knus houten centrum en fraai oliemuseum, veel leuker dan het klinkt. 'Binnenland' is technisch gesproken niet helemaal juist. Want vanuit Stavanger bezoeken we de Lysefjord, en dat is geografisch gesproken een zee. Toevallig is het schitterend weer als we een van de hoogtepunten in deze regio bezoeken: Preikestolen. Deze loodrechte, 605 meter hoge rotspunt torent als een preekstoel uit boven de Lysefjord en is bereikbaar na een pittige wandeling van zo'n 4 km. In augustus staan hier drommen toeristen, nu hebben we de 'stoel' vrijwel voor onszelf. En kijken we neer op een sublieme compositie van fjord, bergen, gletsjers en wolken.

Vijf tegenliggers per uur

Zo wordt dit ook een complete cursus onthaasten. Vooral wanneer we door de provincie Telemark terugrijden naar Oslo. Zuid-Noorwegen is dan wel het dichtstbevolkte deel van dit land, wij merken daar nu niks van. Op sommige wegen ervaren we vijf tegenliggers per uur al als 'topdrukke'; kronkelend door dalen waar de bomen afwisselend geel, oranje of rood gekleurd zijn, soms alle kleuren tegelijk. We stoppen in Heddal, bij de grootste houten staafkerk van Noorwegen: een 26 meter hoog vroegmiddeleeuws staaltje bouwvernuft. Ook is Telemark de wieg van de Noorse groene-energierevolutie. In een dramatisch berglandschap werd hier begin 20ste eeuw de 104 meter hoge waterval Rjukanfossen tot zwijgen gebracht en door buizen geleid om energie op te wekken. Vervol-

Praktisch

Wilt u ook eens de rust en fraaie kleuren van de Noorse herfst ervaren? Tot eind oktober is er voldoende daglicht (tot circa 18.00 uur) en kans op aangenaam weer. Hou er tijdens wandelingen wel rekening mee dat het weer snel kan omslaan.



FOTO: CASPER TYBERG/ISTOCKPHOTO.COM

gens werd het dorp Rjukan geheel op de tekentafel ontworpen voor de medewerkers van de centrale, een schoolvoorbeeld van sociale architectuur. Reden genoeg voor Unesco om de centrale (te bezoeken) en het dorp onlangs uit te roepen tot Werelderfgoed. Waardoor het 3386 zielen tellende Rjukan ineens thuishoort in het rijtje Taj Mahal, Alhambra en Colosseum.

De laatste dag rijden we terug naar Oslo. De dag begint strakblauw, maar in de heuvels net buiten de hoofdstad worden we plots overvallen door een natte sneeuwbuï. De eerste van het jaar, horen we even later. De Noren weten dan al: dat wordt weer een lange winter.

Lezersreis

Exclusief voor de lezers van *Arts en Auto* biedt Pharos reizen van ANWB een 9-daagse autorondreis 'Noorse Indian Summer' langs hotels in Zuid-Noorwegen. Prijs vanaf € 769,- p.p., inclusief o.a. retourtocht Kiel-Oslo per Color Line en 8 overnachtingen met ontbijt. Voor meer informatie over de route, zie pagina 54 of kijk op pharosreizen.nl/artsenauto