

Bestemming onbekend

Laat je familie en vrienden hun e-mailadres invullen op jouw persoonlijke srprs.me-pagina en laat ze zo meegenieten van de voorpret. Voor je het weet, probeert iedereen aan de hand van je reistijd en het weerbericht je bestemming te raden.

Kom je ergens terecht waar ze geen euro hebben? Wissel op het vliegveld een klein bedrag voor bus, tram of taxi naar de stad, maar wacht nog even met de rest. In de stad wisselen is altijd goedkoper en vaak is het zelfs zo dat hoe onofficiëler het wisselkantoor eruitziet, hoe beter de wisselkoers is. Vraag wel altijd eerst hoeveel je in de lokale valuta krijgt en geef daarna pas het geld. Zo weet je zeker dat je niet wordt afgezet.

Je boekt al een 3-daagse citytrip per vliegtuig vanaf € 115,-. Voor meer info over thema's en prijzen: srprs.me of facebook.com/srprsm

Stel je voor. Je staat met je rugzak op het vliegveld en net als alle andere reizigers om je heen heb je onwijs veel zin in je vakantie. Met één verschil; waar zij waarschijnlijk op weg zijn naar een zorgvuldig uitgekozen vakantiebestemming, heb jij geen flauw idee waar je over een paar uur uit het vliegtuig zult stappen.

Toen ik afgelopen oktober tijd had om er een paar dagen tussenuit te gaan, heb ik uren zitten zoeken naar de perfecte bestemming. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Totdat de website van reisorganisatie srprs.me opdook. Niet weten waar je terecht komt? Geen voor de hand liggende bestemming? Dat leek me wel wat. Het enige wat ik hoefde te doen, was een reisdatum invullen en een thema kiezen ('broke' in mijn geval). Srprs.me deed de rest.

Door de verschillende thema's kun je het zo dichtbij, duur, luxe of kort maken als je zelf wil en je bestemming blijft tot op het vliegveld een verrassing. Ultiem avontuur dus.

Kraskaart

Een week voor vertrek lag er een oranje srprs.me-envelop op de mat. De inhoud? Een kraskaart (compleet met handgeschreven afscheidsbriefje) met de reiscode en een link naar een persoonlijke pagina. Daarop kun je vanaf een week van tevoren het weerbericht bekijken. Wel zo handig als je niet met een koffer vol bikini's in Noord-Zweden wil terechtkomen. Ook kreeg ik een mailtje van mijn persoonlijke reisplanner met de vraag of ik het niet vervelend vond om al om 5.00 uur op Schiphol te moeten zijn – gewoon om te checken. Verder werd in het mailtje het formaat van de toegestane bagage vermeld en welke gegevens nog nodig waren voor de boeking. Super geregeld en dat terwijl ik nog geen idee van de bestemming had.

Op het vliegveld was het dan eindelijk tijd om te ontdekken waar de reis naartoe zou gaan. Na het openkrassen en invullen van de code verscheen binnen een paar

seconden mijn bestemming: Boedapest. Ook kwam er een mailtje met alle informatie die nodig was om mijn accommodatie (een onwijs gezellige hostel in het centrum) te vinden. Toen er in het vliegtuig een stel naast me kwam zitten dat over een stapel reisgidsen heen ruzie kreeg over de vraag of ze op woensdagochtend of donderdagavond wel of niet met tram 6B naar het parlement zouden gaan, was ik maar wat blij met

mijn keus voor een verrassingsreis. Wat een vrijheid! Geen stress, geen torenhoge verwachtingen en geen strak schema om je aan te houden. En als je er op de plaats van bestemming achter komt dat ze geen euro gebruiken, het tramstelsel onbegrijpelijk is en de lokale bevolking amper Engels spreekt, dan neem je dat voor lief toch? Het is juist de uitdaging die het zo spannend maakt.

Creativiteit

Kamergenoten (wie het thema broke kiest, komt altijd in een hostel), een kaart en wat creativiteit zijn alles wat je nodig hebt voor een gave en stressloze vakantie. Want juist zonder plan maak je de leukste dingen mee: voor je het weet, loop je per ongeluk een van de grootste en bekendste clubs van Europa binnen, kom je terecht in een kasteel dat zo in de Efteling had kunnen staan of krijg je iets te eten voorgeschoteld waarvan je geen idee hebt wat het zou kunnen zijn. Geweldig toch?