

# Uitiemere rust in **Basilicata**

Toscane en Piemonte, Venetië en Rome; streken en steden die door menig Italië liefhebber al lang zijn afgevinkt. Been there, seen that. Maar u was vast nog nooit in Matera of Potenza. De hoogste tijd om een vinkje te zetten achter Basilicata.



**8 dagen vanaf € 849,- p.p.**  
incl. vlucht, luxehotel, halfpension en huurauto

**Lezersreis**

Zin in een verkenning buiten de gebaande paden, en na een dag cultuur en natuur thuiskomen in een luxeresort aan zee? TUI kocht speciaal voor *Arts en Auto* een arrangement in inclusief huurauto. U verblijft in een moderne kamer met gratis wifi en airco in het vijfsterrenhotel Marinagri Luxury Resort in Policoro. Een wellnesscentrum en het zandstrand liggen circa 300 meter verderop. Het hotelrestaurant serveert zowel Italiaanse als internationale gerechten. Voor de sportliefhebbers zijn er tennisbanen en watersportfaciliteiten. Matera ligt op circa 70 km, het vliegveld op 140 km. Prijs vanaf € 849,- p.p. Inclusief o.a. retourvlucht Amsterdam-Bari met Transavia, 7 etmalen autohuur (cat. 1), 7 overnachtingen met dagelijks ontbijt- en dinerbuffet, en 1 x p.p. gratis entree voor de Spa (t.w.v. € 25,- p.p.). Exclusief o.a. boekingskosten € 20,- (bij online boeking). Te boeken t/m 30 juni 2016; vertrek op dinsdag t/m 13 september 2016. Meer (prijs)info en boekingen [tui.nl/artsenauto](http://tui.nl/artsenauto)

**H**et heeft iets van een controverse: toeristen verwijzen naar een Italiaanse regio die juist zo mooi is omdat er zo weinig buitenlandse bezoekers komen. Het is een dilemma voor Basilicata, de regio die in de voet van de laars klem zit tussen neus en hak. Nota bene in die ligging schuilt een deel van de oorzaak. Vakantiegan- gers die afdalen, kiezen even ten noorden van Basilicata meestal tussen Calabrië (rechtsaf) en Apulië (linksaf). Dat zijn immers de gebaande, geasfalteerde paden. Maar wat is er mis met een onbekende rechtdoorgaande weg? De weg die ook de Grieken, Romeinen, Byzantijnen en Normandiërs namen, al is dat lang geleden en vooral bedoeld om elkaar de tent (lees: streek) uit te vechten. Die strijd is gestreden en wat rest, is een regio met markante overblijfselen van alle overheersers en daarnaast stilte. Vooral stilte.

**Grillig karakter**

Van alle twintig regio's in Italië is Basilicata de minst bekende, terwijl deze streek vooral natuur- en cultuurliefhebbers enorm veel te bieden heeft. Het is dan ook bij uitstek de regio voor ontdekkingsreizigers. Dat heeft ook met het grillige karakter van Basilicata te maken, dat voor een groot deel rauw en puur is. Potenza, aan de westkant, mag zelfs bergachtig heten, terwijl de oostelijke provincie Matera wat vlakker is. Hoewel, de stad Matera – stad van de sassi (stenen) – kent ook zijn hoogtepunten voor klauteraars, dus stevige stappers zijn hier geen overbodige luxe. Matera ligt aan de rand van een diep ravijn en bestaat feitelijk uit twee delen; een drukke bovenstad en een rustige benedenstad met uitgehakte grotten waar eens de allerarmsten van de streek leefden. Ook Byzantijnse monniken, naar het schijnt. Tegenwoordig zijn het kunstenaars die de 'holletjes' gebruiken als ateliers.

Armoede is overigens nog altijd een groot probleem in Basilicata. Het (weinige) toerisme levert amper een stuiver op, zodat de 600.000 inwoners het vooral moeten hebben van landbouw en veeteelt. Een kleine uitzondering geldt voor de hoofdstad Potenza, waar nog een beetje handel gedreven wordt in musea, horeca en winkels. Vooral in de avonduren mag Potenza niet gemist worden, want dan

trekken de 'potentini' naar de bars en restaurants in het centrum en manifesteert het uitgaansleven van Potenza zich zoals in elke andere Italiaanse stad.

Het gezellige avondleven op de Via Pretoria in de hoofdstad staat in schril contrast met de natuurlijke rust in de rest van de regio. Basilicata is na Valle d'Aosta in het uiterste noorden immers de dunbevolktste regio van Italië. Alle ruimte dus voor de ongerepte natuur. De landschappen en reservaten van bossen, bergen, meren en rivieren lenen zich bij uitstek voor prachtige wandelingen, maar ook voor allerlei sportieve activiteiten, zoals raften en bergbeklimmen. De groene trots van Basilicata is zonder twijfel het nationaal park van Pollino, met 192.000 hectare het grootste natuurpark van het land. Voor een bezoek aan dit park kunt u het beste eerst even langs het informatiecentrum in Santa Maria a Rotonda, waar men toeristen met plezier de juiste weg wijst. Op z'n 'Basilicataans' trouwens, dus lachend, wijzend en in vloeiend dialect. Amper een woord van te begrijpen, maar charmant is het wel. Eenmaal de paden op en de lanen in zijn de eeuwenoude beukenbossen, orchideeënweides en de unieke pijnbomen Pino loricato op de bergtoppen niet te missen. In het park bevinden zich overigens ook verschillende kleine historische dorpjes, waar u kunt logeren. Het is Italië op zijn authentiekst.

**Groen versus blauw**

Basilicata ligt op land niet alleen ingeklemd tussen de hak en de neus van de laars, maar ook tussen de Golf van Taranto in de Ionische Zee en de Golf van Policastro in de Tyrreense Zee. Groen versus blauw dus. Azuurblauw zelfs. De kustlijn in het westen is vooral grillig, terwijl er in het zuidoosten prachtige zandstranden te vinden zijn. Maratea is in dat verband de ultieme plek. Letterlijk. Dit dorp wordt wel de parel van de Tyrreense Zee genoemd, vooral vanwege de hagelwitte stranden van Acquafredda, Fiumicello en Castrocuoco. Vanaf deze plekken kunt u per boot enkele grotten bezoeken, maar vergeet ook Maratea zelf niet, met zijn kronkelende straatjes, tientallen kerkjes en bloemenpracht. U bent er overigens in vertrouwde handen, want op de top van de berg San Biagio staat het niet te missen 22 meter hoge Christusbeeld Il Redentore. Veel paradijselijker kan het niet worden. <



**Beste reistijd** april, mei, juni, september en oktober. De zomer is heet. **Vliegen** vanuit Nederland op Bari of Brindisi (Apulië) of Lamezia Terme (Calabrië), op zo'n twee uur rijden van Basilicata. Vanaf Bari gaan ook bussen naar Matera ([sitabus.it](http://sitabus.it)). **Must voor durfals** Il Volo dell'Angelo. Deze 'engelenvlucht' brengt u hangend aan een kabel 400 meter boven de grond van Pietrapertosa naar Castelmezzano ([volodellangelo.com](http://volodellangelo.com)). **Meer informatie** over Basilicata, zie o.a. [visitbasilicata.nl](http://visitbasilicata.nl)



FOTO: SHUTTERSTOCK