

Low-budget over de Balkan

Als je niet veel geld hebt en tóch op reis wilt, zou je de Balkan eens moeten overwegen. Makkelijk en betaalbaar te bereiken per trein en vliegtuig, niet heel ver weg en toch écht buitenland.

'Buiten het raam trekt een slaperig stadje traag voorbij. Een lelijk allegaartje van bij elkaar geraapte huisjes en berghutten in een prachtig landschap. Het is zo'n stadje dat overduidelijk op zichzelf is aangewezen. Arm en traag, maar waar de mensen ondanks alles met een brede lach de was staan op te hangen', schreef ik in mijn reisdagboekje op het moment dat mijn boemeltreintje het Balkanlandschap insukkelde. Ik was direct verkocht. Dit schiereiland in Zuidoost-Europa is een waar backpackparadijs. Niet alleen omdat het er vreselijk goedkoop is, maar ook omdat het voelt alsof je echt ver weg bent in een andere cultuur. Het is dé plek om spotgoedkoop bier te drinken, kennis te maken met het 'lelijke' voormalig Joegoslavië maar ook om prachtige Byzantijnse overblijfselen te zien.

Train no go, train closed

Naast een goedkoop uitgaansleven heeft de Balkan ook als voordeel dat je er makkelijk komt. Vlieg met Wizz- of Ryanair voor een paar tientjes of koop een interrailticket en zie meteen een aantal landen in één keer. De meeste Balkanlanden zijn per trein makkelijk te bereiken en reizen per trein is een leuke manier om de lokale bevolking te ontmoeten. Wel moet je je realiseren dat het openbaar vervoer in deze landen anders is geregeld dan hier en dat het dus zomaar kan zijn dat de dame aan het loket van de nachttrein in gebrekkig Engels verkondigt: 'train no go, train closed' om vervolgens

haar schouders op te halen, je toe te lachen en weer verder te gaan met haar bezigheden. Dat heeft ook zo z'n charme, maar laten we zeggen dat klagen over de NS er voor mij niet meer inzit.

Dat bepaalde dingen anders geregeld zijn op de Balkan, is een feit. Toch heb ik me er in mijn eentje nooit onveilig gevoeld. De mensen zijn er vriendelijk (hooguit wat terughoudend in het begin) en nooit te beroerd om je te helpen. Het allerbelangrijkst is dat je zelf open minded bent. Verder moet je natuurlijk (net als overall) wel gewoon je gezonde verstand gebruiken. Reis je alleen? Ga dan niet midden in de nacht door een stad dwalen,

Vlieg met Wizz- of Ryanair voor een paar tientjes

maar zoek een paar mensen bij elkaar en ga samen uit. Het beste kun je daarom in een hostel overnachten, waar altijd andere jongeren zullen zijn die graag hun verhalen en gezelschap met je willen delen.

Een ander voordeel van het slapen in hostels is dat de medewerkers je van alles kunnen vertellen over de omgeving, waardoor je er ook hoort welke minder toeristische bezienswaardigheden je zou kunnen bezoeken. Zelf heb ik zowel de bruisende hoofdsteden als de we-schrijven-de-dienst-regeling-met-de-hand-op-een-A4'tje-dorpjes gezien en beide zijn echte aanraders. In de toeristische steden is altijd iets te doen,

terwijl je in de wat minder toeristische stadjes of dorpjes een beter idee krijgt van het land en de mensen. Ongeacht waar je besluit naartoe te gaan, je hoeft je nooit te vervelen.

Cocktail op 't strand

Afhankelijk van het soort reis dat je wil (elke dag uit eten en stappen, of vooral lekker rondkijken), kun je verwachten tussen de 25 en 50 euro per dag uit te geven aan accommodatie, eten en activiteiten. Daar zit dan je vliegticket en/of interrailkaart (160 euro voor 5 dagen onbeperkt reizen) niet bij in, maar alle andere kosten wel. Let op dat je op tijd geld wisselt. Omdat ze in bijna alle Balkanlanden verschillende valuta gebruiken is het handig om vóórdat je naar het land reist vast een kleine hoeveelheid te wisselen, zodat je zeker weet dat je geld hebt om bijvoorbeeld een maaltijd in de trein te betalen of een taxi bij aankomst. Wisselkantoren zijn vaak niet de hele nacht open en zoeken naar een pinautomaat als je net zestien uur in een nachttrein hebt gezeten, is ook niet zo fijn.

Alles bij elkaar kan ik niets anders doen dan iedereen aanraden dit gebied een keer te bezoeken. Van excursies in de bossen en bergen, tot luieren aan het strand met een cocktail in je hand: er is voor iedereen wat te zien en te beleven. Het is een gebied waar je makkelijk aan de praat raakt met de lokale bevolking en waar genoeg andere jonge reizigers zijn. Het beste kun je het natuurlijk allemaal zelf ondervinden. Je zal niet de eerste zijn die na een korte trip voorgoed de Balkan-kriebels heeft.

Balkan Backpacker hostels

Zoek je hostels die echt de moeite waard zijn? Kijk dan eens bij de Balkan Backpacker, een samenwerkingsverband tussen een aantal hostels. Een slaapplek heb je er vaak al voor minder dan 10 euro per nacht, en mail je ze direct voor een boeking, dan krijg je ook nog eens 10 procent korting.

Must-sees

- Gratis graffiti-tour in Ljubljana (Slovenië)
- De groene straatjes van Timisoara (Roemenië), vlucht vanaf Eindhoven: € 9,99
- De oude binnenstad van Belgrado (Servië) waar je tientallen traditionele restaurantjes vindt
- Het zeeorgel en de beachclubs van Zadar (Kroatië)



Graffiti in Ljubljana



Zicht op Belgrado



Noa Beach Club, Kroatië