

Backpacken door Vietnam

Het is er goedkoop, op veel plekken nog ongerept én het is weer eens iets anders dan Thailand of Bali. Verslag van een maand backpacken door Vietnam.

Nadat mijn studie er vorig jaar op zat, wilde ik op reis, ver weg van school en studieboeken. Azië leek me fantastisch, maar dan wel een andere bestemming dan Bali of Thailand waar al mijn vrienden al waren geweest. Ik wilde zelf 'ontdekken'. Tropische stranden hoefden niet per se en full moon party's trokken me niet. Wél cultuur, natuur en heel veel lekker eten. Het werd Vietnam. Samen met de *Lonely Planet*, een enorme backpack (ik ben 1.58 m), een globaal reisplan én mijn vriend, begon ik aan een vierweeks avontuur.

We reisden van Hanoi in het noorden naar Ho Chi Minhstad (het vroegere Saigon) in het zuiden. Na een paar dagen acclimatiseren, bijkomen van de jetlag en leren oversteken tussen honderden brommers, scooters en taxi's, was het tijd om verder te reizen. Van alles wat we zagen en meemaakten, kan ik hier maar een paar hoogtepunten kwijt, zoals de prachtige omgeving van het dorpje Sapa en een cruise tussen de steile bergen van Halong Bay. Beide bestemmingen zijn net zo mooi als op afbeeldingen op Google te zien is, maar er is een belangrijk verschil. Waar je in Sapa amper toeristen tegenkomt, moet je in Halong Bay moeite doen om



geen passerende cruiseboten op je foto's te krijgen. De baai is een van de bekendste en meest gefotografeerde bezienswaardigheden van Vietnam. Sapa is nog redelijk onbekend en je hoopt aan de ene kant dat de natuur er zo ongerept blijft, maar tegelijkertijd wil je van de daken schreeuwen dat iedereen dit prachtige gebied eens zou moeten bezoeken.

We maakten er een vierdaagse trekking met een lokale gids. Overnachten deden we bij een bergstam, die ook voor ons kookte. Eenvoudige maar, dankzij het buitenzijn in zo'n omgeving, misschien wel de lekkerste maaltijden die we in Vietnam aten. In nationaal park Phong Nha-Ke Bang, onze volgende stop,



Praktisch

Vluchten: tarieven variëren, check internet. Reken voor een retour vanuit Nederland op een vanafprijs van € 650,-. Vanaf Schiphol gaan er geen directe vluchten. Voor Vietnam is een visum nodig, zie visuminfo.nl. Beste reistijd: verschilt per regio, maar globaal van december t/m maart. Het prijspeil in Vietnam is laag. Voor handige tips en een indicatieve berekening van de kosten voor een backpackreis door Vietnam: backpackeninazie.nl



zagen we de grootste druipsteengrotten en het oudste karstgebergte van Azië. Vooral de excursie naar de 'Dark Cave' maakte indruk. Je kunt deze grot alleen bereiken via een kabelbaan en je bent gekleed in je badkleding. Met een helm met een lampje zwem je door de donkere grot waar de vleermuizen boven je hoofd cirkelen. Stukjes zwemmen worden afgewisseld met wandelingen door glibberige modder.

De zelfgemaakte rijstwijn smaakte naar spiritus

Ook het fietsen door 'lampionnenstadje' Hoi An en het kruipen door de Cù Chi tunnels vlak bij Ho Chi Minhstad wil ik nog noemen. De tunnels zijn tijdens de Vietnamoorlog door de Noord-Vietnamezen gegraven en brengen die akelige geschiedenis tot leven. En ja, een beachparty kwamen we uiteindelijk toch tegen, op het 'bountystrand' van het eiland Phú Quốc. In heel Vietnam hebben we eigenlijk



Tijdgebrek?
Noord-Vietnam is landschap-
pelijk het mooist en Hanoi is
steervoller dan modern Ho Chi
Minh. De oorlogsgeschiedenis
ervaar je het best in het
zuiden, in de Mekong Delta
en de Vietcong tunnels.



> altijd heel goedkoop geslapen in prima en schone budgethotels (ik spotte de hele reis maar één kakkerlak en dat was in een luxeresort). Heel bijzonder was het slapen bij de al eerdergenoemde bergstammen in Sapa. Na een lange dag lopen, word je enthousiast ontvangen en kookt de gastfamilie een feestmaal op open vuur, midden in de 'woonkamer'. Daarna krijg je een slaapplek, zo goed als in de buitenlucht. Uiteraard is er geen douche, maar wel was er speciaal voor de gasten een herbal bath in een grote ton. Na ons bad stapte de familie zelf ook nog in ons gebruikte badwater. 's Avonds kwam de zelfgemaakte rijstwijn op tafel. Die smaakte naar spiritus, maar je wilt niet onbeleefd zijn, dus gewoon opdrinken. Een uitgebreid ontbijt hielp ons de volgende morgen weer op weg.

Reizen door Vietnam doe je vooral per (slaap)bus of trein. Waar mogelijk reisden we per nachttrein. Dat scheelde in de kosten voor hotelovernachtingen

Een treinrit van acht uur kostte ons maar acht euro

en een softsleeper lag best redelijk. Ik kocht in de grote steden zelf de tickets of ik liet de receptie van het hotel daarvoor bellen. Soms reisden we per minibusje. Het went best dat twaalf zitplaatsen meestal worden gedeeld door bijna het dubbele aantal mensen. Met plastic kruk-

jes heb je zó weer een extra rij stoelen.

In de nachtbus konden we wel een plek reserveren, maar de gangpaden lagen steeds voller met mensen die onderweg zonder reservering instapten. Bij navraag bleek dat Vietnamezen voor dezelfde rit drie keer minder betaalden dan wij. Ach, ze hebben natuurlijk ook veel minder te besteden. Een treinrit van acht uur kostte ons ook maar acht euro.

En er is, als je niet in slaap dommelt, in Vietnam onderweg van alles te beleven. Tijdens een stop op een van onze treinreizen kwam een fruitverkoopster binnen. Toen de trein vertrok en alweer reed, ging zij er pas vandoor. Ze klom gewoon door het raam naar buiten. Zelf stap ik in ieder geval ooit nog een keer weer in; er komen voor mij absoluut meer reizen door Vietnam. <