

# Mijn vader

De herinnering aan mijn vader is verpakt in wit papier  
als de boterhammen voor een werkdag.

Als een goochelaar die uit zijn hoed konijnen haalt en torens,  
haalde hij uit zijn kleine lichaam liefde.

De rivieren van zijn handen  
mondde uit in goede daden.

Yehuda Amichai (1924-2000)

Vertaling: Tamir Herzberg

Uit: Aan de oever der wijde zee / Zeven Hebreeuwse dichters van nu (1988)