

Bangkok behoort tot 's werelds best bezochte steden. De Thaise hoofdstad is geliefd om zijn tempels en paleizen, vriendelijke inwoners en ontelbare shopping malls, restaurants en tophotels. Maar het is ook een kolkende heksenketel; een betonzee groter dan de provincie Utrecht. Daarom: een handleiding 'Bangkok voor beginners'.

# Bangkok voor beginners





**Lezersreis**

VvAA QualityTime biedt een 8-daagse trip naar Bangkok en omgeving, die ook zeer geschikt is voor families. U heeft keuze uit diverse excursies, zoals een workshop Thais koken of een fiets- of tempeltour. Er is voldoende vrije tijd om Bangkok zelf te ontdekken. U verblijft in een comfortabel hotel met zwembad. Ook een 3-daagse verkenning van de omgeving staat op het programma met verblijf buiten de stad. U kunt kiezen voor een excursie naar de provincie Kanchanaburi met de beroemde brug over de River Kwai of naar de provincie Khorat met het adembenemende Khao Yai National Park.

**Inbegrepen** zijn 7 hotelovernachtingen met ontbijt, drie excursies naar keuze met transfers en evt. maaltijden, en de entreekosten tijdens alle excursies.

**Niet inbegrepen** zijn onder meer de vliegreis, transfers en maaltijden voor zover niet bij de excursies vermeld.

U verblijft in Bangkok in het Royal Princess Hotel in een superior kamer.

**Prijzen:**  
 bij 2 pers. € 650,- p.p.  
 bij 3 pers. € 575,- p.p.  
 bij 4 pers. € 525,- p.p.  
[vva.nl/qualitytime](http://vva.nl/qualitytime)

**V**erlaat de koele airco van Bangkok International Airport en u belandt direct in een drukkende plakhitte, ongeacht het tijdstip van de dag. Minstens zo zeker is dat u stuit op een lange rij geelgroene taxi's. Dan kunt u Bangkok regel 1 in de praktijk brengen: vraag of de chauffeur op de meter rijdt. Spreek dus geen belachelijk hoge, zogenaamde 'special price' af. Geen meter? Geen probleem, dan neemt u gewoon een andere taxi. Het aanbod is letterlijk onuitputtelijk. Dan volgt de rit naar het hotel. Over snelwegen op poten, met uitzicht tot de einder over flats, laagbouw, winkelcentra, reclameborden zo groot als voetbalvelden en nog meer snelwegen. Op dat moment beginnen sommige *first time* Bangkokgangers, murw van de jetlag, licht te wanhopen. Wat moeten we in deze betonzee? Waar beginnen we?

Die wanhoop is nergens voor nodig. Niet voor niets is Bangkok uitgegroeid tot 's werelds populairste citytrip. (Bijna 16 miljoen bezoekers in 2012, volgens onderzoek van een grote creditcardmaatschappij.) Regel 2: kom tot rust. Koel af in het zwembad, ontspan in de hoteltuin en wen aan de tropische hitte. Haasten heeft geen zin in Bangkok. Maak dan een plan. Alles zien is onmogelijk. Beperk uw schema tot twee of drie bezienswaardigheden per dag. Klassiekers als de Wat Pho tempel met de Liggende Boeddha, het Koninklijk Paleis en het teakhouten Jim Thompson House vormen een prima start.

**Skybars**  
 Door de flinke afstanden binnen Bangkok reist u meestal per taxi. Standaard voorzien van airco, en alleen al daarom het fijnste vervoermiddel. Betaalbaar ook: een ritje kost zelden meer dan 200 baht (€ 5,-), zelfs al bent u een uur onderweg. Dat kan zeker gebeuren, want de files in Bangkok zijn berucht. Wél snel zijn de skytrain en metro, maar het lijnennet is zeer beperkt. Voor korte ritjes kiest u de tuktuk, het ultieme Thaise vervoermiddel. Ook een rit per waterbus over de Chao Praya-rivier behoort tot Bangkoks must-do's. Maar vergeet de levensgevaarlijke motortaxi's, evenals de stadsbussen. Er rijden honderdduizenden bussen door Bangkok, maar het systeem is ondoordringelijk voor niet-Thai. Volgend dilemma: wat te doen met het mooiste moment van de dag, de zonsondergang? Ook daarvoor is de Chao Praya een prachtplek, vooral ter hoogte van de tempel Wat Arun. Langs de rivier staat doorgaans een verkoelende bries en

de zonsondergangen zijn er vaak verbluffend. Andere optie zijn de trendy skybars, een recent fenomeen. De stad telt inmiddels meer dan een dozijn van deze openluchtbars. De mooiste is de Sky Bar op de 63ste verdieping van het Lebua Hotel. Er hangt een James Bond-achtig sfeertje en een cocktail kost er minimaal € 15,-.

De iets koelere avonden zijn de beste tijd om rond te lopen. Op veel plekken is het dan nog zeer levendig. Bijvoorbeeld op de Chatuchak Weekend Market, met 15.000 stalletjes een markt ter grootte van een dorp. Maar er zijn ook talloze lokale markten waar u zich kunt vergapen aan exotische (al dan niet levende) verkoopwaar. Of ga naar Khao San Road, het epicentrum voor backpackers. Hier komen rugzaktoeristen van alle leeftijden voor spotgoedkope hostels, bars, reisbureautjes, winkels vol namaakproducten en voetmassages die gewoon op straat worden gegeven. De Road zelf is schreeuwerig, de omliggende, autovrije zijstraatjes zijn veel aangenamer. Strijk daar neer op een terras, bestel een ijskoude fles Chang en begluur de oneindige stroom voorbijgangers uit de hele wereld.

**Fietstocht**

Na een dag of twee voelt vrijwel iedereen zich thuis in Bangkok. Met dank aan de vriendelijke Thai, het relaxte levensritme, de alom aanwezige tempeltjes en de zegen van Boeddha die nog altijd over deze immense metropool lijkt te hangen. Dat is hét moment om buiten de gebaande paden te treden. Bijvoorbeeld tijdens een begeleide fietstocht, vooral populair onder Nederlanders, waarbij u soms letterlijk door huiskamers fietst. Andere aanrader is een tocht over de klongs, de kanalen van Bangkok. Vooral ten westen van de Chao Praya liggen er nog veel, resten van wat ooit het 'Venetië van het Oosten' was. Neem een willekeurige busboot naar het eindpunt en loop daar wat rond. Veel buitenwijken voelen aan als dorpjes, met stoffige straten, rondscharrelend pluimvee, giechelende kinderen en tempeltjes waar wierook smeult. Zo was ooit heel Bangkok.

Kan dat zomaar, lopen in een onbekende wijk? Ja. Bangkok is geen gevaarlijke stad. De grootste gevaren zijn zakkenrollers (juist op drukke, toeristische plekken), het helse verkeer en de notoire zwendelaars. Laatstgenoemden zijn vaak charmante mannen en vrouwen die u 'spontaan' aanspreken, vaak ook weer bij de bekende attracties. Hou daarom altijd wat gezonde argwaan. Zeker als men u attendeert op een 'unieke en eenmalige diamantverkoop'. <



**Praktisch**

Vanaf Schiphol vliegen KLM, China Airlines en EVA Airways rechtstreeks naar Bangkok (vanaf circa € 650 p.p.). Vliegen met tussenstop is goedkoper (vanaf circa € 530,-, bijvoorbeeld met Emirates). Bangkok biedt alles, van eenvoudige guesthouses à € 10,- p.p.p.n. tot superdeluxe hotels van honderden euro's per kamer. Een goed middenklasse hotel in het centrum met zwembad kost circa € 40,- p.p.p.n. Taxi's, lokale restaurants en accommodatie zijn goedkoop, maar moderne/westerse winkelcentra, bars & restaurants en attracties kunnen behoorlijk aan de prijs zijn. Beste reistijd is het droge seizoen van half oktober t/m februari. [thaisverkeersbureau.nl](http://thaisverkeersbureau.nl)

