

Inside Passage

Over zee naar Alaska

De Inside Passage tussen het Canadese Vancouver en het zuidwesten van Alaska behoort tot de beroemdste zeeroutes ter wereld. Reisjournalist Henk Bouwman maakte de gelijknamige cruise: een zeereis langs overweldigende natuur en havenplaatsjes met een heel eigen sfeer.

De Inside Passage, ruim twee eeuwen geleden door de Britse kapitein en ontdekkingsreiziger George Vancouver in kaart gebracht, is een zeeroute van Vancouver naar Zuidwest-Alaska die voor een groot deel loopt via kanalen, meren en binnenzeeën. Voor ons, cruisepassagiers, heeft het, merken we, zo zijn voordelen dat de route door eilandenreeksen wordt afgeschermd van de Grote Oceaan: het zeewater is er rustiger en we hebben regelmatig aan beide kanten zicht op baaien, inhammen, eindeloze bossen en bergen. Zo ook in de Strait of Georgia, de 240 km lange doorgang tussen het Canadese Vancouver Island en het vasteland van British Columbia. Pas na Vancouver Island komt aan bakboord open zee in zicht, al leert de kaart dat er ook hier nog heel wat eilanden liggen.

Het gros van onze medepassagiers heeft vooral aandacht voor wat er op een cruiseschip te doen en te beleven valt, maar dat verandert als van de scheepsbrug de melding komt dat er walvissen zijn waargenomen. Verrassend dichtbij zien we reusachtige, grijze lijven voorbijrijven: bultruggen op weg naar het noorden. Het zijn niet de enige dieren die we te zien krijgen. Op rotseilandjes liggen zeehonden te luieren en die grote vogel daar, hoog in de lucht, dat moet een zeearend zijn.

Goudzoekers

Aan boord worden lezingen gegeven over de route die we volgen, de natuur die aan ons voorbijtrekt, de dieren die in de uitgestrekte wildernis leven (wat te doen als je een beer tegenkomt), over historische gebeurtenissen >





FOTO: CRUISE TRAVEL



FOTO: CORBIS



FOTO: CORBIS

> als de Klondike Goldrush, en over de betekenis van visserij en toerisme voor de geïsoleerd liggende plaatsen langs de kust. Want een cruise als deze mag dan vooral bedoeld zijn voor liefhebbers van ongerepte, liefst ruige natuur, een bezoek aan havenplaatsen onderweg hoort er natuurlijk ook bij. Neem Ketchikan, onze eerste stop. Ooit een vredig vissersdorp, nu booming getuige de rij cruiseschepen langs de kade en de vele toeristen in de smalle straatjes. De meeste huizen bij de haven zijn van hout en staan op palen, hogerop zijn ze op verschillende niveaus tegen de hellingen gebouwd. Het uitzicht van bovenaf is een plaatje, de cruiseschepen beneden zijn van speelgoedformaat.

Na Ketchikan trekken eindeloze, met dennenbossen overdekte hellingen, besneeuwde bergen en stukken open zee aan ons voorbij. Alaska's hoofdstad Juneau, onze volgende bestemming, ziet er niet bijster aantrekkelijk uit, maar de omgeving is ronduit adembenemend. Pal boven het dertigduizend inwoners tellende stadje torenen bergketens, overdekt met sneeuw en gletsjers. Ook hier zijn de straten smal en steil en veel huizen alleen bereikbaar via trappen.

Via het betrekkelijk smalle Lynn Canal bereiken we Skagway, de plaats waar in de dagen van de Goldrush gelukzoekers uit de hele wereld aan land gingen voor

Tal van grote rederijen (zoals Princess Cruises, Holland America Line) bieden cruises aan tussen Canada en Alaska. Prijzen variëren dagelijks en beginnen rond € 450,- p.p. (8 dgn, incl. o.a. havengelden en maaltijden, excl. o.a. vlucht), cruisetravel.nl. Naast de grote cruiseschepen varen er ook kleinere (expeditie)schepen. Zo biedt Beluga Adventures op een schip met plaats voor circa 50 passagiers een 7-daagse cruise vanaf € 2362,- p.p. (excl. vlucht). Data en prijzen voor 2015 worden rond september verwacht; dan gelden vroegboekkortingen, belugareizen.nl

een loodzware voettocht over de bergen naar Klondike. Goudzoekers zijn er nu niet meer. Wel toeristen die het bezoekerscentrum van het Goldrush Historical Park bevolken, een film over Skagway's roerige verleden bekijken en met een ranger een wandeling maken door het historische hart van het stadje.

Natuurgeweld

Na al die historie is het weer de beurt aan de natuur. En wat voor natuur! Door een steeds ruiger wordend en constant veranderend decor van afwisselend wij-

de watervlaktes en nauwe doorgangen met hoge, beboste hellingen en imposante rotspartijen varen we naar het Glacier Bay National Park. In de wijde baai kijken we ademloos naar de gletsjers en de torenhoge, bijna doorzichtige ijswanden waar af en toe stukken kreunend vanaf breken en zich onder donderend lawaai in het water stortten. Natuurgeweld waar je stil van wordt.

Vreemd genoeg lijkt het de zeehonden die er rondzwemmen niet te deren, en die eenzame zeeotter die zich op zijn rug laat drijven en onderwijl met zijn voorpoten een vis consumeert, lijkt er al helemaal geen boodschap aan te hebben. Net als trouwens die *bald eagle* die vanaf een klein formaat ijsberg de omgeving in de gaten houdt. Intussen prijzen we ons gelukkig met het mooie weer, maar een medepassagier die hier al eerder is geweest, verzekert me dat het hier nét zo overweldigend is als het weer niet meewerkt. Glacier Bay is een plek waar ik langer zou willen blijven om te genieten van deze imposante en tegelijk serene omgeving die niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van Unesco prijkt. Over één ding zijn we het eens: bergen, gletsjers en rivieren heb je overal op de wereld, maar nergens is het natuurlijke decor zo indrukwekkend, overweldigend en (gelukkig) nog zo ongerept als hier. <