

# Met de trein op avontuur

Rijdend op het ritme uit een uptempo liedje van Johnny Cash, het landschap dat op precies de juiste snelheid aan je voorbijtrekt en een steeds veranderende omgeving. Echte avonturiers reizen met de trein, en dat kan best wel betaalbaar. Drie mooie must-do's.

## Historisch verantwoord naar Istanbul

Wil je een van de beroemdste treinreizen aller tijden in stijl nareizen, dan kun je maar beter beginnen met sparen: voor minder dan 7000 euro is er geen plek voor je op de volledig gerestaureerde en extreem luxe treinen van de Oriënt Express, waar Franse chef-koks viergangendiners bereiden, het tafelzilver een vermogen waard is en een jazzpianist je elke avond zachtjes in slaap wiegt in het barrijuig. Maar niet getreurd, als je het prima vindt om niet in smoking te dineren en je ook zonder champagne kunt ontbijten, is er een zeer betaalbaar alternatief. In de budgetversie van deze treinreis stap je gewoon op in Amsterdam en boemel je in negen dagen via Wenen naar Boedapest, vervolgens heel Hongarije en Roemenië door om via Bulgarije in Istanbul aan te komen. In negen dagen door zeven landen, reizend in moderne hogesnelheidstreinen en krakkemikkige boemelrijtuigen, maar zo veel mogelijk de originele route uit 1889 volgend. Wat je onderweg allemaal tegenkomt? Pruisische pracht in Oostenrijk en Hongarije, het kasteel van Dracula en Roemeens hooggebergte. Om uiteindelijk te eindigen in een van de mooiste steden van Europa. Of Azië. Kosten? Voor een compleet pakket betaal je 795 euro. Dat is inclusief rechtstreekse terugvlucht vanaf Istanbul, hotels onderweg en overnachtingen in de trein. Stel je je reis zelf samen, dan kan het nog een stuk goedkoper, namelijk voor rond de 400 euro. [treinreiswinkel.nl](http://treinreiswinkel.nl)

## Dwars door Rusland

Ruim 9000 km reizen, door zeven tijdzones schieten en ondertussen niet één keer de grens oversteken, dat kan alleen in Rusland. De Trans Siberië Express is de langste aaneengesloten treinreis ter wereld. In negen dagen reis je van Moskou naar Vladivostok, over de Oeral en dwars door Siberië. Als je niet een beetje avontuurlijk bent aangelegd, denk dan goed na voor je hier aan begint. Dit is een treinreis voor doorzetters, die het niet erg vinden om drie keer per dag hetzelfde te eten, een week zonder douche kunnen, twee keer per dag tanden poetsen overdreven vinden, een slaapcoupé willen delen met wildvreemden en weten om te gaan met dronken Russen. Maar het is het allemaal waard. De treinreis staat bekend om de steeds veranderende landschappen. Alles wordt anders op weg naar het Oosten. Naar buiten staren heeft zo'n rustgevende werking dat het bijna hypnotiseert en de alsmäär wisselende tijdzones zorgen ervoor dat je überhaupt niet meer met de tijd bezig bent. En eenmaal in Vladivostok aangekomen, kun je met recht zeggen dat je een doorgewinterde reiziger bent. Twee handige tips: wodka verbreedert (maar ken je grenzen, Russen kennen ze niet) en neem oordoppen mee voor 's nachts. Een plek in een slaapcoupé boek je al vanaf 265 euro, een schijntje voor zo'n reis en afstand. Bedenk alleen wel dat je in Moskou moet beginnen, en – misschien nog belangrijker –, vanaf Vladivostok weer thuis moet zien te komen. Deze reis is het goedkoopst te boeken via de Treinreiswinkel (zie kader rechts bovenin). Verschillende touroperators (bijvoorbeeld Tiara Tours) bieden de reis ook aan, maar dan ben je wel wat duurder uit.

## Europa aan je voeten

Je hebt het vast weleens op een familiefeestje gehoord: vroeger ging iedereen interrailen, een uitstekend alternatief om tijdens je zomervakantie goedkoop kriskras door Europa te reizen. Nou, dat is het nog steeds. Jongeren tot 25 jaar betalen 184 euro voor een Interrail Global Pass, een treinticket waarbij je vijf etappes met de trein mag uitstippelen binnen een reisperiode van tien dagen. Van Bosnië tot Zweden en van Groot-Brittannië tot Turkije; in totaal doen er dertig landen in Europa mee aan het project. Wil je treinen in één land, dan kun je de One Country Pass aanschaffen. Langer reizen dan tien dagen kan ook natuurlijk, er zijn verschillende passen beschikbaar. Een maand onbepert treinen kost je bijvoorbeeld 442 euro. En dat biedt mogelijkheden. Tentje mee, rugzak op en heel Europa ligt aan je voeten. Op overnachtingen kun je af en toe besparen door de nachttrein te nemen. Je reis vooraf plannen is goed mogelijk; vrijwel alle treinritten zijn te reserveren en bovendien kan dat onbepert. Je moet alleen nog even bepalen wat je liever wil. Op het strand liggen in Kroatië, langs fjorden klauteren in Noorwegen, naar Boedapest voor Sziget of eilandhoppen in Griekenland. [nl.interrail.eu](http://nl.interrail.eu)

## Treinreiswinkel

Vrijwel elke denkbare treinreis is te boeken via de Treinreiswinkel, zo ook de drie hier genoemde mogelijkheden. Via de site vind je al een boel informatie, maar je kunt je ook persoonlijk laten voorlichten, in Amsterdam op Singel 393 en in Leiden op Breestraat 57. [treinreiswinkel.nl](http://treinreiswinkel.nl)

