

Overweldigend **Tanzania**

In het noordoosten van Tanzania liggen enkele van de beroemdste natuurparken ter wereld vlak bij elkaar, zoals de Serengetisavanne en de Ngorongorokrater. Hier regeren de Big Five en rennen gazellen, gnoes en giraffen voor hun leven, terwijl gieren en hyena's geduldig hun beurt afwachten. Te midden van dit fascinerende natuurgeweld hoeden de Masai hun kuddes.

FOTO: COBBIS



Lezerskorting

Afrikaspecialist Jambo Safari Club biedt lezers van *Arts en Auto* een korting van € 100,- per boeking op reserveringen voor Jambo's 13-daagse privé-safari Tanzania & Kenia, met hoogtepunten van beide landen in één reis. Vertrek dagelijks. Prijs vanaf € 3708,- p.p. (exclusief vluchten; vluchtprijsindicatie KLM vanaf Amsterdam vanaf € 711,- p.p.). Voor meer info en reserveringen jambo.nl



VvAA QualityTime biedt een 9-daagse fly-in safari Tanzania. Prijs vanaf € 5350,- p.p. (inclusief binnenlandse, exclusief internationale vluchten). Voor programma en boekingen vva.nl/qualitytime

Wie op zoek is naar de ziel van Afrika, is in de Serengeti op de juiste plek. Tanzania's oudste en grootste nationale park huisvest onder meer de Big Five, die elke bezoeker van Oost-Afrika op zijn reis hoopt te spotten: leeuw, olifant, neushoorn, buffel en luipaard. Bovendien is de Serengeti ieder jaar eind juli het toneel van een spectaculair natuurtafereel. Aan het begin van de zomer, als het droog wordt in de savannes van Serengeti, verzamelen ongeveer twee miljoen dieren zich om in de richting van het Masai Mara-natuurgebied in Kenia te trekken, waar het dan nog wél regent. Een indrukwekkend tafereel waarbij enorme horden dieren in hoog tempo over de vlakten rennen, rivieren overzwemmen en steile oevers opklimmen.

Maar ook buiten de periode van de grote migratie blijkt de Serengeti een machtig gebied om doorheen te rijden, natuurlijk begeleid door een ervaren gids annex chauffeur. Op weinig plekken ter wereld tref je zo veel verschillende dieren in zulke enorme aantallen aan. De leeuwen, olifanten, giraffen en al die andere dieren laten zich bovendien gemakkelijk benaderen, dikwijls tot op enkele meters. Ze hebben geleerd dat er van de safarivoertuigen met daarin fotograferende bezoekers geen dreiging uitgaat.

Te midden van deze natuurpracht woont – we blijven met superlatieven smijten – een van de beroemdste herdervolkeren ter wereld: de Masai. Zij doen hun uiterste best hun traditionele levenswijze zo veel mogelijk te handhaven, al maakt het steeds verder oprukken van de moderne wereld hen dat niet gemakkelijk. Logisch dus dat ze tegenwoordig geld vragen aan bezoekende toeristen: ze moeten wel.

Kostschool

Onze gids Nashiel brengt ons naar een traditionele *boma* (dorp) met de naam Nasyinia. We worden er ontvangen door een trots uitziende, kleurig uitgedoste jongeman die zich voorstelt als Noël. Hij vertelt dat hij nog ongehuwd is, maar net als de andere mannen op zijn 28ste zal trouwen met een meisje dat door zijn ouders is uitgekozen. Noël spreekt prima Engels. Geleerd op de kostschool, waarvan hij elke drie maanden een maand naar huis mocht. Over huis gesproken: wil ik even bij hem binnen kijken? We gaan een woning binnen, waarvan het geraamte uit takken is vervaardigd, opgevuld met vee-uitwerpselen en aarde. Noël toont

de wapens die elke Masaiman altijd bij zich draagt: een speer, een knuppel en een mes.

De Ngorongoro Conservation Area is naast de Serengeti het tweede beroemde natuurgebied van Tanzania. Het bevindt zich in de Ngorongorokrater, die miljoenen jaren geleden is ontstaan bij een gigantische vulkaanuitbarsting. Het resultaat is een natuurgebied van zo'n 260 vierkante kilometer, omgeven door een steile kraterrand die soms meer dan 600 meter hoog is. Dankzij de rijke aanwezigheid van zoetwaterbronnen is het een paradijs voor groot wild.

African Massage

Om van het ene natuurgebied naar het andere te komen, moet onze 4WD een zwoegende tocht maken, over wegen die gemaakt lijken van ribbelbeton. 'African massage', noemt Shaniel de ritten grinnikend. Ondertussen leert hij ons wat Swahili. "Al spreek je maar een paar woorden: de mensen vinden het prachtig!"

Wat we onderweg zien, is soms even boeiend als de wilde dieren in de natuurgebieden. Overal zien we markten en eenvoudige winkeltjes, opgetrokken uit hout, steen of golfplaten. 'Man 2 Man Peace Garage' zegt een opschrift, 'New Improved Bull Washing Bar With Lemon Power', zegt een ander. En, alomtegenwoordig: 'Vodacom' en 'Airtel'. Ook in Tanzania heeft de mobiele telefonie een vlucht genomen. Waar de zendmasten staan? Joost mag het weten, maar tot diep in de Serengeti en de Ngorongorokrater heb ik prima bereik.

We rijden verder en passeren lieden die zich voortbewegen op onmogelijk zwaarbeladen fietsen, autokerkhoven die zich garages noemen en kappers die hun werk in de open lucht doen. De opschriften op de talloze winkeltjes en huisjes suggereren dat heel Tanzania fan is van Manchester United. Maar gelukkig: Arjen Robben kennen ze ook!

Na een dag te midden van de natuurpracht in de Ngorongorokrater – zo veel wilde dieren dat je er bijna blasé van wordt – rijden we naar de Ngorongoro Sopa Lodge, een wildernishotel op de rand van de krater. De Sopa Lodge ligt dermate hoog dat hier geen muggen voorkomen. Ze hebben er zelfs een – ijskoud – zwembad.

Maar aan het eind van een safaridag heb ik zin in iets anders kouds: een Kilimanjaro-biertje. Of het komt doordat Tanzania ooit een Duitse kolonie was, weet ik niet, maar een schuimend glas Kilimanjaro smaakt werkelijk uitstekend. Vrolijk zet de ober mij een flesje voor, met op het etiket de beroemdste berg van Afrika. 'Alstublieft meneer. *If you can't climb it, drink it!*' <



Praktisch
KLM vliegt dagelijks in circa 8,5 uur op Kilimanjaro International Airport (Tanzania), vanwaar het één uur rijden is naar Arusha, het safarihart van Noordoost-Tanzania. Op Nairobi (Kenia) vliegen kan ook en vervolgens met Precision Air door naar Kilimanjaro. Het comfort in de accommodaties is uitstekend, net als de maaltijden. De wegen (tussen de natuurgebieden) zijn matig. In de natuurgebieden zijn de zandwegen vaak stoffig. Op zich is dat geen probleem voor mensen met contactlenzen, maar een flesje schoonmaakvloeistof bij de hand is handig. Zowel Tanzania als Kenia behoort tot de top als het gaat om het spotten van wilde dieren; ze hebben qua flora, fauna en geologie veel gemeen. In Kenia is de infrastructuur vaak iets beter. Kenia is een voormalige Britse, en Tanzania een voormalige Duitse kolonie, maar in beide landen kunt u in toeristische gebieden prima met Engels uit de voeten.

